

De Pelgrim

Onderweg met God en met elkaar

GAAF!

**START
WEEKEND**

14-15 SEPT



**INFO &
PROGRAMMA**



STARTWEEKEND: 14-15 SEPTEMBER

Gaaf! Dat roep je als je blij verrast bent. Wanneer iets eindelijk lijkt te lukken. Wanneer iets er mooier uitziet dan je zelf ooit had gedacht. Gaaf! Dat is ook hoe God jou ziet. Helemaal heel en perfect en met de mooiste gaven en talenten die Hij in je heeft gelegd. Waarmee Hij Zijn plan met jou voltooid, waardoor jouw toekomst vol hoop is. Hoe oud je ook bent.

Gave mensen

En met al die gave mensen uit onze gemeente, willen we een gaaf! startweekend vieren op 14 en 15 september. Om erbij stil te staan dat het seizoen weer mag beginnen en dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Een plek waar onze gaven en talenten tot bloei mogen komen en waar we elkaars talenten mogen benutten tot eer van Hem.

VRIJDAG

18:00 uur **Tieneractiviteit**
Verzamelen bij De Kapel
Voor eten wordt gezorgd

ZATERDAG

13:00 uur **Workshops**
15:00 uur **Talentenshow o.l.v. Hendry van Roekel**
15:30 uur **Gavenveiling o.l.v. Chris Papjes**
17:00 uur **Eten**
19:30 uur **Pubquiz**

ZONDAG

10:00 uur **Themadienst**
14:00 uur **Secret sisters**
16:00 uur **Prees-je-hees-singin**



WORKSHOPS (aanmelden vanaf half augustus)

1. MTB-workout

Lekker enerverend touren met je Mountainbike over de nieuw aangelegde singletracks in Ede? Genieten van elkaar en de adembenemende uitzichten? Om 10:30 uur vertrekken we vanaf Middelberglaan 9 voor een tochtje van zo'n 40 kilometer. Halverwege even lunchen bij Boerderij Mossel. 14:30 uur verwachten we weer terug te zijn.

P.s. Vergeet geen bidon en geld mee te nemen voor de lunch.

2. Escaperoom

Voor iedereen van 10 tot 100 jaar die graag naar oplossingen zoekt. Zet je talent in, om het verdwenen talent te vinden! Locatie: De Kapel, +/- 6 personen per 40 minuten.

3. Stiltewandeling

Kom, en wandel mee in stilte bij de Langenberg. Zoek de rust op in de natuur, wandel met God en geniet van Gods schepping. Je krijgt informatie rondom het thema mee ter inspiratie. Ook is er de mogelijkheid tot gebed met het 'ministry team'. De lengte van de wandeling is 3,5-4 kilometer (inkorten van de route is mogelijk).

Starttijd: tussen 13.00 en 13.45 uur. Startpunt: parkeerplaats de Drieberg (afslag bij rotonde N224 ter hoogte van de Pannenkoekenhuis de Langenberg).

4. Kookworkshop

Ben je een foodie of wil je juist culinair wel wat nieuws leren? We organiseren een kookworkshop in de grote keuken van de Koepelschool, locatie Oranjelaan. Voor jong en oud, voor iedereen is er een passende activiteit.

5. Muziek/dans/musical

Hou je van muziek maken, dansen en/of toneelspelen? Dan ben je bij een van deze workshops aan het goede adres. Vanaf 4 jaar kun je meedoen, maar volwassenen zijn ook van harte welkom bij de workshop musical. Het leuke is: alles wat je leert in één van deze workshops mag je gelijk in de middag laten zien in de talentenshow voor de gemeente. Locatie: Koepelschool, Oranjelaan.

6. Handje helpen

Als gemeente staan we midden in de maatschappij. Onze talenten willen we ook inzetten om de ander te helpen. Handen uit de mouwen, we geven Meet-Inn een schoonmaakbeurtje!

Jouw gave bij de gavenveiling?

Heb je ook een gave die je wilt laten veilen? Geef je op via anneliesvanek@gmail.com. De opbrengst van de veiling gaat naar het UAF. Een goed doel dat vluchtelingen stimuleert om hun talent tot bloei te laten komen in Nederland. [Meer info over UAF](#).

Vragen?

Wil je meer weten over het startweekend? Stuur een mailtje naar anneliesvanek@gmail.com