

Kringen 2019-2022

Kring 1 – Crea Kring (nieuw)

Kringleider(s): Christine Janse/Els Hoefakker. Tijdstip: Vrijdagochtend. Grootte kring: Maximaal 20 personen. Frequentie: Een keer per twee weken, buiten de schoolvakanties. Onderwerp: Samen zijn, creatief bezig zijn.

Opzet: Samen met andere christenen knutselen en creatief bezig zijn aan grote en kleine projecten. Zou je graag wat vaker iets creatiefs willen doen? Wil je ergens aan beginnen, of krijg je er nooit genoeg van? Dan is deze kring iets voor jou. Neem je eigen project mee, of leer iets nieuws: haken, breien, naaien, handletteren of iets anders leuks. We drinken samen koffie met wat lekkers erbij, vertellen elkaar over wat ons bezighoudt en werken aan onze creatieve projecten.

Werkvormen: Divers.

Specifieke doelgroep: Iedereen die graag creatief bezig is, het leuk vindt om nieuwe dingen te leren en om elkaar te helpen. Kinderen die niet naar school gaan mogen mee komen.

Kring 2 – Eetkring (nieuw)

Kringleider(s): Harmen en Inge Wolters. Grootte van de kring: maximaal 12 personen. Tijdstip: maandagavond van 18:30 – 21:30. Frequentie: 1 keer in de 2 a 3 weken.

Opzet: Er wordt op een laagdrempelige manier gestart door gezamenlijk te eten. Na het eten kunnen we bedenken hoe we als groep invulling aan de avond willen geven. We hopen binnen deze kring van elkaars kookkunsten te mogen genieten door elke kringavond bij iemand anders plaats te laten vinden. De invulling van de avonden is vrij om te kiezen. Iedereen mag zijn of haar ideeën inbrengen. De invulling van de avond wordt bepaald door degene die kookt. Binnen deze kring willen we elkaar leren kennen, er voor elkaar zijn en vooral samen groeien in geloof.

Kring 3 - Ontdekkend Bijbellesen (nieuw)

Kringleider: Heleen Jansen. Grootte van de kring: max 6 personen. Tijdstip: in overleg (niet in weekend), overdag. Frequentie: 1 x 2 weken

Opzet: Stuk uit de Bijbel lezen, wat staat er. Wat betekende dit voor oorspronkelijke lezer en wat is de betekenis voor deze tijd en voor mij. Eerste keer samen overleggen met welk Bijbelboek we starten. Elkaar bemoedigen en naar elkaar omzien. Af en toe elkaar ontmoeten bij een wandeling of fietstocht behoort tot de mogelijkheden.

Kring 4 - (nieuw)

Kringleider: Herman Fontein. Tijdstip: Zondagavond. Grootte kring: 10-12 personen. Frequentie: 1x per 2 weken. Onderwerp: Samen groeien in het leven met God en met elkaar.

Opzet: 's Avonds van 19.30 - 21.30 uur komen we bij elkaar bij een van de leden thuis. We spreken nog nader af welke locatie daarvoor het meest praktisch is. We willen met elkaar in gesprek rond de Bijbel. De nadruk zal daarbij liggen op de betekenis voor onze relatie met God en voor ons dagelijks leven. Maar natuurlijk zullen we ook de tijd nemen om de dingen te delen die spelen in ieders leven en om met elkaar en voor elkaar te bidden.

Werkvormen: In onderling overleg zullen we bepalen welke methode we kiezen om in gesprek te komen. We kunnen dat doen aan de hand van een boekje over een bijbelboek of een bepaald thema. Maar er is geen werkvorm uitgesloten voor zover ons dat helpt om inhoudelijk met elkaar in gesprek te komen en samen te leren. De leiding van de avond zal zoveel mogelijk rouleren.

Specifieke doelgroep: De leeftijd doet er niet toe. Maar het zou fijn zijn als er verschillende leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Wat kun je veel van elkaar leren.

Andere activiteiten: Het is leuk om met elkaar eens op een andere manier bezig te zijn. In de loop van het seizoen spreken we dat nader af.

Kring 5 - (nieuw)

Kringleider(s): Bas en Janneke Stam. Over ons: Wij zijn Bas en Janneke en samen met onze drie dochters van 6, 4 en 2 wonen we met veel plezier in Ede Oost op het Kazerneterrein. In onze vorige gemeente in Utrecht en ook hier in de Pelgrim hebben we de waarde ervaren van het deel uitmaken van een kring. Vandaar ook dat het ons mooi lijkt ons steentje hier aan bij te dragen als kringleiders. Hieronder hebben we onze gedachten over kring zijn op papier gezet. Spreek het je aan, van harte welkom! Tijdstip: Woensdagavond, 20.00u-22.00u (uiterlijk). Grootte kring: niet bepaald (afhankelijk van hoe het draait). Frequentie: elke twee weken

Opzet: Betekenis kring: Kring is voor ons een kleine groep mensen binnen een inmiddels grote gemeente waar we in kleiner verband elkaar kunnen ontmoeten, verbinding met elkaar kunnen zoeken en met elkaar nadenken over de betekenis van geloven. Wat betekent God in ons leven en wat betekent dit voor ons als christen op de plek waar we wonen en leven?

Werkvorm: In gesprek gaan, met elkaar bidden, luisteren. Gesprek kunnen we hebben aan de hand van een thema, Bijbelboek of iets anders wat we samen kunnen besluiten. De basis voor gesprek vormt wat de Bijbel ons heeft te zeggen en te leren en het lijkt ons leuk om dit vanuit verschillende invalshoeken te bekijken (wat hebben anderen erover gezegd, hoe is het te plaatsen in de historie, cultuur, etc) We willen het niet alleen theoretisch houden, maar ook graag samen verkennen hoe het ons zelf kan veranderen, dichter bij God kan brengen en hoe we een stap kunnen maken naar de uitwerking in ons eigen leven.

Kring 6 - (nieuw)

Kringleider(s): Annelies en Walter van Ek. Tijdstip: dinsdagavond. Grootte kring: 10-12 gezinnen/stellen. Frequentie: 1x per maand + 1x per 2 maanden een gezellige activiteit, ook met het gezin erbij. Onderwerp: Hou je van muziek en van films en series? Van een mooi gedicht of een foto die je raakt? Dan is dit de kring voor jou. We gebruiken tijdens deze kring geen boekje, maar staan stil bij onze relatie met God aan de hand van multimedia. Hoe ervaren we Gods aanwezigheid en zijn stem in het dagelijkse leven en hoe kunnen we elkaar daarin bemoedigen. Bijvoorbeeld door het delen van een lied dat je heel erg geraakt heeft of een scène uit een film. Ook vinden we het belangrijk om regelmatig ruimte te creëren voor (spontane) aanbidding tijdens de avond.

Opzet: Kring is wisselend bij een ander stel. Als je het leuk vindt om de kring ook voor te bereiden, dan kan dat zeker. Een aantal thema's staat vast als een kader vanuit de gemeente, maar daar binnen is genoeg ruimte om met elkaar te spreken over datgene wat je op dit moment meemaakt of waar je over nadent. Aandachtspunten: elkaar en God beter leren kennen, er voor elkaar zijn, muziek maken. Werkvormen: wat passend is bij het onderwerp, gespreksstarters, muziek en film hebben een prominente rol.

Kring 7 - De Weidekring (nieuw)

Kringleider(s): Johan en Hanneke van der Made. Tijdstip: woensdagavond. Grootte kring: 15 personen. Frequentie: 1x per maand. Onderwerp: in overleg. Opzet: Met onze kring willen we een picknickplaats voor Pelgrims zijn door eens in de maand samen te komen, samen te eten, samen te delen, samen te zingen, elkaar te bemoedigen, Zijn liefde te delen. Samen te luisteren aan de voeten van onze Heiland. Om zo onze relatie met elkaar te verdiepen, elkaar beter te leren kennen, en getuige te mogen zijn van Gods werk in een ieder van ons. Wij zijn er van overtuigd dat ook onze relatie met God zich dan zal verdiepen.

We beginnen vroeg in de avond (17.30u/18.00u) met een gezamenlijke maaltijd. Ook kinderen kunnen hier bij aansluiten. We sluiten de maaltijd af door samen onze God te loven en te prijzen met een aantal liederen. Daarna zal er tijd zijn voor de afwas, het zetten van koffie en het naar huis brengen van kinderen. Rond 20.00u/20.15u willen we dan d.m.v. diverse werkvormen de tijd nemen om aan de voeten van onze Heiland door te brengen. Dit kan d.m.v. gesprek, het kijken van een film, en spelen van een spel, etc. Werkvormen: zeer divers. Wij zien er naar uit om samen met een aantal van jullie de komende jaren op weg te gaan. Spreek ons gerust aan als u meer wilt weten.

Kring 8 – “Ouderenkring”

Kringleider: Ton Vos. Tijdstip: een nader af te spreken vrijdagochtend 10-12u. Grootte kring: 6-8 personen. Frequentie: 1x per maand. Onderwerp: Omzien naar elkaar, bijbelstudie. Opzet: delen van wel en wee, bijbelstudie, gebed.

Kring 9 -

Kringleider(s): Klaas en Elsbeth de Graaf. Tijdstip: Donderdagavond. Grootte kring: Maximaal 18 personen. Frequentie: 1x per 2 weken. Onderwerp: Momenteel maken we veel gebruik van boekjes die gaan over een thema of Bijbelboek. Dit wordt in overleg met de groep telkens besloten.

Opzet: Elke avond beginnen we met een kop koffie of thee en hebben we de kans om bij te praten. Daarna zingen we met elkaar en praten we aan de hand van het boekje en de Bijbel door over het thema. Een van de kringleden bereidt de avond voor. Ook bidden we met en voor elkaar. Aandachtspunten: De leiding van de avond rouleert. Werkvormen: We maken gebruik van de handreikingen die het boekje doet. Het staat je vrij om de avond (binnen het thema) op een andere manier in te vullen als je de leiding hebt. Specifieke doelgroep: Wij staan open voor iedereen.

Andere activiteiten: In overleg met elkaar plannen we door de loop van het seizoen diverse activiteiten. Een spelletjesavond, koffiedrinken of een high tea op zondag en natuurlijk een leuke start en afsluiting van het seizoen. Vaak zijn de kinderen ook aanwezig bij deze activiteiten!

Kring 10 -

Kringleider(s): Evelien van Wingerden Tijdstip: Maandagavond. Grootte kring: 10-15 personen. Frequentie: 1x per 2 weken, start om 20.00 uur. Onderwerp: Mogelijkheden zijn: aansluiten bij de thema's die in de zondagse samenkomsten centraal staan, een Bijbelboek uitdiepen, thema's aan de hand van een boekje, etc.

Opzet: De kringavonden zijn te typeren als gezellig, sociaal, verdiepend en inhoudelijk. Ontmoeting is belangrijk, net als geloofsgroei. Tijdens de kringavonden wordt de basis gelegd voor het omzien naar elkaar, ook op andere momenten. Vervolgens is er tijd voor Bijbelstudie en bidden we met en voor elkaar. Aandachtspunten: De locatie van de kringavond rouleert. Iedere keer bereidt ook iemand anders het inhoudelijke deel voor. We kijken per keer wie dit wil en kan doen.

Werkvormen: Er is niet één vaste werkvorm. Degene die een avond voorbereidt, kiest een passende werkvorm bij het thema of onderwerp. Dit is vaak een Bijbelstudie, maar een andere werkvorm waarderen we ook zeer. Specifieke doelgroep: De kring richt zich iedereen vanaf eind twintig.

Andere activiteiten: Een paar keer in het jaar worden andere activiteiten gepland. Van een picknick op de heide of op zondag nog even bij iemand koffie drinken.

Kring 11 - Hart voor Zuid

Kringleider(s): Marieke Westerterp. Tijdstip: Zondagmiddag/avond. Grootte kring: tot 15 personen. Frequentie: 1x per week. Onderwerp: Kenmerkend voor ons is dat we voor elkaar willen klaar staan en elkaar zien. Daarnaast om elkaar te helpen ons geloof levend te houden en om bruggen te slaan naar de ander die door God op je weg is gebracht.

Hoe vaak zien we elkaar? Dat doen we door de ene week samen te eten en daar mensen bij uit te nodigen. De andere week bidden we met en voor elkaar. Daarbij snappen we dat het jou en ons niet altijd lukt om er elke week te zijn.

Werkvormen: Elke werkvorm kan van toepassing zijn als we dat met elkaar afspreken, zolang het maar mensen bij elkaar brengt en dat er over God en Jezus gesproken kan worden. Specifieke doelgroep: De mensen uit onze wijk die Jezus nog niet kennen of niet erkennen. Andere activiteiten: Samen leven, dat kan van zwemmen, wandelen tot een weekendje weg zijn.

Kring 12 - Moedergroep jonge kind woensdag

Kringleider(s): Janneke Stam. Tijdstip: Woensdagochtend. Grootte kring: 6-10 personen. Frequentie: 1x per 3 weken. Onderwerp: Moederschap en christelijke opvoeding.

Opzet: De moedergroep komt eens in de drie weken samen bij een van de leden thuis. Er is veel ruimte voor koffie/thee en ontmoeting: elkaar leren kennen, ervaringen delen en groeien in het moederschap. We praten (meestal aan de hand van een boekje dat we thuis lezen) over christelijk opvoeden en andere zaken die ons bezighouden. De voorbereiding van de ochtenden rouleert.

Aandachtspunten: Kinderen die nog niet naar school gaan kunnen gezellig mee.

Werkvormen: Divers. Specifieke doelgroep: Moeders met jonge kinderen t/m 6 jaar

Kring 13 - Moedergroep oude kind

Kringleider(s): Judith Dekkers. Tijdstip: Woensdagochtend. Grootte kring: tot 8 personen. Frequentie: 1x per 3 weken. Onderwerp: Moederschap en christelijke opvoeding.

Opzet: De moedergroep komt eens in de drie weken samen bij een van de leden thuis. Er is veel ruimte voor koffie/thee en ontmoeting: elkaar leren kennen, ervaringen delen en groeien in het moederschap. We praten (meestal aan de hand van een boekje dat we thuis lezen) over christelijk opvoeden en andere zaken die ons bezighouden. De voorbereiding van de ochtenden rouleert. Werkvormen: Divers.

Specifieke doelgroep: Pelgrim-moeders met oudere kinderen (vooral moeders van tieners, ook moeders van wat oudere basisschoolgaande kinderen zijn welkom).

Kring 14

Kringleider(s): Eric en Martine Kroon. Tijdstip: Zondagavond. Grootte kring: 6-8 personen. Frequentie: 1x per 3 weken. Onderwerp: Gerichte Bijbelstudies.

Opzet: 19.30 uur welkom, 19.45 uur start en 21.30 uur einde. Bespreken thema's, bijbelboeken, actualiteiten, gebed. Werkvormen: Afhankelijk van onderwerpen en invulling van de kring. Andere activiteiten: 1 of 2x per seizoen samen eten.

Kring 15

Kringleider(s): Els en Chris Papjes. Tijdstip: Woensdagavond. Grootte kring: tot 15 personen. Frequentie: 1x per 4 weken. Onderwerp: Samen met de kring af te stemmen; wij denken aan aansluiting bij thema's die in de diensten worden behandeld en actuele onderwerpen die spelen in onze kerk of samenleving of in het persoonlijk leven van de kringleden. Daarbij maken we gebruik van artikelen uit het blad Onderweg en van materiaal uit boekjes.

Opzet: We beginnen met samen te delen wat ons bezig houdt en daarna bespreken we een Onderwerp; we willen afsluiten met een drankje om in een gezellige sfeer af te sluiten.

Aandachtspunten: We vinden het belangrijk veel aandacht te besteden aan onderlinge kennismaking en onderling meelevens. Werkvormen: diverse in onderling overleg te bepalen.

Kring 16 - (nieuw)

Kringleider(s): Pieter en Joanne Elsinga. Tijdstip: dinsdagavond, ca. 19.30 - 21.30, aangevuld met spontane initiatieven. Frequentie: 1 x per 2 weken. Grootte kring: 8-12 personen.

Inhoud: God heeft ons de Bijbel gegeven, die vol staat met Zijn wijsheid en liefde voor ons. Daarin komt Hij heel dichtbij, maar toch blijft het een pittige uitdaging om daar uit te blijven putten. We kunnen elkaar daarbij helpen door afwisselend een ouderwets goeie Bijbelstudie voor te bereiden en open te staan voor wat Hij geeft.

Verdere verlangens zijn:

- > Verdiepen van onderlinge relaties
- > Nuttigen van extreem lekkere baksels
- > Openheid om mensen mee te nemen
- > Groeien in gebed

Kring 17 - Samen God ontmoeten (nieuw)

Kringleider(s): Martijn en Joke van Rossum. Tijdstip: woensdagavond, 20:00 uur. Grootte kring: (max.) 10 personen. Frequentie: 1x per twee weken.

Opzet: Ontmoeting, gebed, bijbelstudie, geloofsvragen/ ervaringen delen, bemoedigen. Werkvormen: we kiezen tijdens de eerste bijeenkomst een boek dat we willen volgen. Specifieke doelgroep: geen.

Andere activiteiten: Gezamenlijke opening en afsluiting. Verder staan we open voor spontane activiteiten. Via app groep zullen we contact onderhouden.

Kring 18 – The Sundays

Kringleider(s): Marjolein Kiestra. Tijdstip: Zondagavond. Grootte kring: maximaal 10 adressen. Frequentie: 1x per drie weken op zondagavond voor de volwassenen en daarnaast 3 a 4 x per jaar in gezinsverband een uitje/activiteit. Onderwerp: Jezus volgen in de praktijk. Elkaar toerusten om Gods koninkrijk zichtbaar te maken in je omgeving/ werk/ ontmoetingen. Welke uitrusting geeft God ons mee om dit mogelijk te maken. Ontdekken van ieders gaven en talenten en ervoor bidden en kijken hoe we deze in kunnen zetten binnen en buiten de kring.

Opzet: Basiselementen die elke bijeenkomst terugkomen zijn zingen, bidden en persoonlijke dingen/ ervaringen delen (waar zit je nu?) en Gods woord lezen. Komend seizoen willen we door gaan met het boekje “Vereenvoudig je leven” van Bill Hybels, afgewisseld met losse bijbelstudies of een onderwerp dat speelt. De kringleden zelf bereiden dit (om de beurt) voor. Aandachtspunten: Volgens een rooster rouleren we de voorbereiding. Andere activiteiten: 3-4x per jaar doen we dingen in gezinsverband, zoals samen lunchen, wandelen, BBQ. We willen ook als gezinnen de betrokkenheid bij elkaar en anderen stimuleren. Specifieke doelgroep: Iedereen is welkom.

Kring 19 - (nieuw)

Kringleider(s): Sienie Boon en Mirjam Holwerda. Tijdstip: Dinsdagavond. Frequentie: 1 x per 3 weken + mogelijke activiteiten tussentijds afgestemd binnen de groep en naar behoefte. Tijd: van 20.00u tot ong. 22.00u. Grootte: 10-12 personen. Onderwerp: Dit willen we graag met de groep afstemmen. Wat speelt er of waar zou je meer over willen lezen, weten, ervaren?

Opzet: Belangrijke kenmerken van de kringavond zijn ontmoeting, meeleven, gebed en een verdiepend gesprek vanuit Gods woord. Hiervoor willen we met elkaar een vertrouwde en veilige omgeving creëren. We gaan over het woord zelf in gesprek, waarbij er ook ruimte is om vanuit persoonlijke ervaringen te spreken. Hoe probeer jij te zijn als Jezus, wat lukt en waar loop je tegenaan? Door herkenning en erkenning elkaar te ondersteunen en samen op weg te gaan naar verdieping en verrijking van je geloof in je leven. De kringavond wordt afwisselend door leden voorbereid, waarbij je ook welkom bent als je dat liever niet doet. Voor de kringavond is er niet een vooraf bepaalde werkvorm. Als groep kunnen we een keuze maken voor een bepaalde werkvorm, maar degene die de avond voorbereidt kan ook een andere passende invulling kiezen.

Andere activiteiten: Naar behoefte in te vullen.

Kring 20 – Wandelen met God (nieuw)

Kringleider(s): Dineke ter Velde. Tijdstip: zondag, het precieze tijdstip is bespreekbaar. Grootte: mocht het te groot worden (15-20) dan splitsen we de kring. Frequentie: 1 keer per 3 weken. Opzet: start bij iemand thuis met gebed en een stukje bijbel lezen of een ander te bespreken stukje. Tijdens het wandelen kunnen we het hebben over het gelezen stukje.

Werkvormen: ontmoeten en bespreken van de bijbel tijdens de wandeling van ongeveer 1 uur.

Kring 21 – (nieuw)

Kringleider(s): Willemijn Meijvogel. Tijdstip: 18.30 uur voor wie mee-eten, 19.30 uur voor wie daarna aan willen sluiten. Grootte kring: (max,) 8 a 9 personen. Frequentie: Om de week op woensdagavond. Opzet: Graag zou ik een kring voor vrouwen willen opstarten waarbij we een studie van Beth Moore gaan oppakken rondom de vruchten van de Geest. Hiervoor zullen we het werkboek “Boven jezelf uit” gebruiken als leidraad voor de bijbelstudie en de gesprekken. We komen eens per twee weken op woensdagavond bij elkaar om samen eten (voor wie wil/kan) en daarna de kringavond.

Werkvormen: Bijbelstudie a.d.v. het werkboek “Boven jezelf uit”, zelfstudie thuis en dat wat aan de orde komt/ waar behoefte aan is. Specifieke doelgroep: (indien van toepassing) vrouwen. Andere activiteiten: nader in overleg in te vullen.

Kring 22 – ENgKA-kring (nieuw)

Kringleiders: Dennis Janse en Bert Smallenbroek. Grootte kring: Er is ruimte voor ca 10 Pelgrims per avond. Omdat we ons richten op Enka en daar veel gezinnen met kinderen wonen, kan het zijn dat je als stel inschrijft, maar dat er maar één van beiden op een avond komt. ‘10 Pelgrims’ kunnen in de praktijk dus bestaan uit meer als daar ook stellen bij zitten waarvan er maar 1 Pelgrim komt per keer. Frequentie: 1 x per twee weken op een woensdagavond vanaf 20.00 uur roulerend bij elkaar. Eventueel is de maandagavond een optie, mocht de woensdag voor veel Pelgrims een probleem zijn.

Opzet: We gaan voor een combi van bijbelstudie / bespreken van een thema en ontmoeting. Aan het begin van het seizoen inventariseren we wat de wensen en behoeften van alle deelnemende Pelgrims zijn.

Werkvormen: Diverse, maar bijvoorbeeld een serie bijbelstudies aan de hand van een boekje, een cursus zoals de Micha-cursus of gewoon een eenmalige bespreking van een bepaald onderwerp.

Specifieke doelgroep: We richten ons in eerste instantie op Pelgrims die op Enka wonen, zodat het makkelijker is om elkaar tussendoor te ontmoeten en praktisch te helpen. Ook zouden we voor de kringleden die dat zien zitten actief deel kunnen nemen aan wijkactiviteiten. Evenwel zijn Pelgrims van buiten Enka van harte welkom!

Andere activiteiten: Eens in de zoveel tijd (nader te bepalen) willen we met elkaar iets ondernemen zoals een picknick, spelactiviteit, e.d. waarbij ook de gezinsleden mee kunnen komen die normaal gesproken niet op de tweewekelijkse kringavonden zijn.