

WAT IS JOUW DROOM VOOR DE PELGRIM?

Mijn droom is dat De Pelgrim een gemeente is waar God wordt groot gemaakt door aanbidding (muziek). Waar je wordt uitgedaagd om thuis aan de slag te gaan en waar je mag zijn wie je bent. Een warme plek waar mensen worden gezien.

Meer aandacht voor de tieners! Tienerkerkenraad

Kinderkerk(enraad)

Een eigen gebouw

Betrokkenheid vergroten van tieners. Meer gezien worden

Waar is de evaluatie? Wat gaan we samen doen?

Elkaar meer en beter leren kennen

Prima zoals het is, mix van alles. Wel eerbied behouden. Diversiteit mooi, elkaar in waarde laten. Niet over kleine dingen vallen

Meer regie vd kerngroep

Eerst 4 jaar Pelgrim evalueren

Openheid vanuit Kerkenraad visie bepalen

Oog voor elkaar. Liefde is ruimte geven.

Meer communicatie en overleg met de gemeente

Goede communicatie over nieuwe onderdelen (bijv zingen voor de dienst wat is nu precies de bedoeling? Een regel in nieuwsbrief is niet genoeg)

Graag eens een tijdje niets veranderen. Niet alle suggesties voor iets nieuws meteen doorvoeren.

Graag duidelijkheid over verantwoordelijkheden

Eigen gebouw

Koekjes bij de koffie

Meer omzien naar elkaar

Veel gewone niet geloofsgerelateerde activiteiten met gemeenteleden om vriendschap en verbondenheid te bevorderen

Vriendschappen en groepen als de tieners om met elkaar op te trekken

Zoals we nu zijn blijven. Evenwichtige mix van gereformeerd en evangelisch

Minder oordelen over een ander

That we all love God deeply. And care for each other. Differences and conflicts are handled with love and humanity. We know each member and are concerned on what happens to each one

That no one would feel alone. That each persons talent will be used in the church and for each other. That we help those in need. That our church will be known outside as a church that believes in God and serves him

Dat de Pelgrim een plek mag zijn waar kinderen steeds meer groeien in geloof

Samen God aanbidden, van elkaar houden, onze omgeving dienen

Alleen actieve leden, niet consumeren maar samenwerken. El zijn eigen kracht

Dat onze gemeente een rustplaats mag zijn waar zoekende mensen God kunnen ontmoeten. Uit de hectiek van het leven

Dat we meer met elkaar delen van wat we meemaken in ons leven met God. Ervaringen/getuigenissen kunnen bemoedigend zijn

Een persoonlijke betrokken gemeente blijven waar ook in de dienst ruimte is voor persoonlijke getuigenissen

Mensen hoop geven

Meer positiviteit in de kerk, meer hoop

Een positieve theologie. Een einde aan het prominente God is woedend! Jij bent slecht

Een ruimte voor jeugd-tienerwerk voor doordeweeks

Waar is aandacht voor de tieners?

Boeiende preken voor onze tieners

Meer kinderen zingen (met microfoon)

Tieners betrekken bij de dienst

Meer zingen in de dienst, maar wel bekende liederen en begrijpbaar

Zorg dat de tieners niet gaan afhaken, super belangrijk

Tienerdienst met trinity
Bij opstap eventueel een lied voorbereiden en als een soort koort vooraan in de kerk zingen. (er zijn kinderen die heel graag zingen, maar bang zijn om alleen te zingen)
Stilte stil gebed. Even ikzelf met God Helpt met luisteren als kerkdienst moeite kost
Meer kinderen liedjes
Schriftlezing integreren in de preek. Praktisch maken wat kan ik er thuis mee
Het gaat om de eer van God, de eerbied mis ik soms. Dat uit zich in bij rumoerig pratende schoolgaande kinderen
Preek is te lang
Enthousiastere diensten
Jeugdendienst. Wat als de jongeren samen met de dominee een dienst invullen wat hen bezighoudt?
Themadiensten (ook meer voor tieners)
Inspirerende muziek (combo groter) en zelfbiddend bezig met de liturgie. Dus goede samenwerking met de voorganger
Dat de preken praktischer worden en dat de gemeente ook gevraagd wordt er iets mee te doen. Meer appel
Meer voor tieners (11 tm 18 jr)
Praktische preek, vooral ook voor tieners
Verbinding thema van de dienst met de kringen
Kortere diensten. Meer oog voor de kinderen wat betreft de diensten. En kinderdienst moet dus ook een kinderdienst zijn
Preek niet langer dan 15-20 min met beeldmateriaal zoals vanochtend
Meer gericht op tieners
Open forum 2 aan de slag!
Preken waar ik morgen wat mee kan
Makkelijkere woorden gebruiken in de preek
Meer gastprekers met een positieve boodschap
Gavengerichte gemeente zonder dominee
Evalueren pastoraat in de kringen
Goede ondersteuning voor kringleiders pastoraal en diaconaal
Verdergaan met goede uitleg van Gods woord
Voorganger (hoeft niet per se een dominee te zijn) die kwetsbaar durft te zijn.
Een predikant die niet boven je staat
Dat we tijd nemen om gemeente te zijn. Niet de hele tijd hoeven te veranderen/vernieuwen. Even stil staan is niet per se slechts
Dienst die geen one man show is. Voorbede door gemeentelid
Mijn droom is : zoekt eerst het koninkrijk van God centraal blijft staan
Een gemeente die naar elkaar omziet , in Christus is geworteld, met veel aandacht voor jongeren
Een gemeente vol van Geest in vuur en vlam
Dat het een plek mag zijn waar God groot gemaakt wordt en waar de leden met verlangen en energie naar toe gaan. Kerkelijke activiteiten worden niet gezien als moeten, maar als kans om aan Gods Koninkrijk bij te dragen
God grootmaken in onze kerk. Hij staat centraal
AUB niet teveel veranderingen. Denk aan de ouderen. Die hebben het er moeilijk mee
Omzien naar mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen door een beperking
Niet teveel in groepen. Een mix van ouderen jongeren is erg belangrijk. Samen kerk
Samen op weg is mooi, maar als je niet zo goed mee kan, dan blijf je aan de zijkant van de weg. Denk aan de ouderen. Ze horen er bij
Minder gezinskerk zijn. Aandacht voor iedereen
Dat de Pelgrim voor iedereen is. Veel jeugd, ouderen en mensen van buiten de kerk naar binnen durven halen
Kleine gemeente splitsen
Ik droom dat we elkaar weer kennen. Opnieuw splitsen. Een van de twee zonder predikant

Een kleine en flexibele gemeente met inbreng van alle leden
Meer omzien naar elkaar
Naar elkaar om blijven zien, meeleven
Vooral ook als mensen langdurig de dienst niet kunnen bezoeken. Niet uit het oog uit het hart
Samen op reis, elkaar helpen de weg naar thuis te vinden
Kerk met gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van hart tot hart met elkaar te spreken
Dat ieder de ander hoger acht dan zichzelf
Kerk voor de buurt
Dat je graag en gemakkelijk iemand mee neemt. Daar is de kerkdienst nu niet voor geschikt, vanwege woordgebruik en vaste vormen. Past niet bij mijn buurvrouw
Dat we elkaar blijven inspireren om naar God te luisteren in afhankelijkheid van Hem blijven zoeken naar manieren om relevant te zijn en te blijven voor de wereld om ons heen
Met elkaar aan de slag, onze liefde handen en voeten geven naar elkaar en de wereld om ons heen
Praktisch Christen zijn, zoals niet gelovigen mensen in de kerk krijgen op uitnodiging van gemeenteleden
Als hele kerk vrijwilligerswerk doen voor hulpbehoevenden
Zoals bezoek bejaardentehuizen, pannenkoeken bakken of Roemenie helpen etc.
Om als broers en zussen klaar te staan binnen en buiten de zondagen. Samen met elkaar op trekken
De lat niet te hoog leggen voor onszelf, bij de kern blijven. Niet teveel organiseren en het hoeft niet zo professioneel. Blij zijn met wat we hebben
Eenheid
Respect en acceptatie voor de enorme verscheidenheid
Droom: kerk blijven zoals nu. Mix van gereformeerd en opgewekt. Dat iedereen actief betrokken wordt en niet denkt: een ander doet het wel
Voor de tieners leuke activiteiten bedenken om elkaar te leren kennen (klimwand etc.) en ze leren praktisch Christen zijn
Sportgroepen opzetten (bijv hardloop)
Een gebouw dat ook doordeweeks gebruikt kan worden
Korter dienst. Geen kindermoment. Zij hebben opstap
Meer dingen met genezing
Meer bijbelstudie
Grote ruimte voor international mensen/studenten
Gewone acceptatie voor LHBT ipv overleg daarover. Als Jezus at met hoeren en tollenaars waarom zouden wij dan moeten overleggen over iemands persoon
Gavengericht werken. Passie voor Jezus elkaar en de wereld. Heilige geest ruimte geven. Preek persoonlijk op zondag aangesproken worden en dit mee nemen de rest van de week. Omgaan met elkaar. Nog zo vaak staan allerlei dingen tussen broeders en zusters. opruimen en uitpraten

HOE KUNNEN WE ERVOOR ZORGEN DAT, VANUIT ONZE DIVERSITEIT, GEMEENTELEDEN ZICH THUIS BLIJVEN VOELEN?

Omzien naar elkaar

Zorg en omzien naar de stille armoede in de kerk

Nodig eens iemand op de koffie. Er is veel eenzaamheid die niet gezien wordt binnen en buiten de kerk

De verhouding van verschillende 'smaken' liederen klopt niet. Zie vanochtend. 5x opw, 2x kinderlied, 1x gez 1x psalm. Dit is niet de kerk waarin ik ben opgegroeid

Veelkleurigheid betekent niet dat we maar elk idee moeten honoreren. We willen m.i. teveel. Dat maakt diensten onrustig

Meer diensten voor de kinderen

Verschillende soorten sprekers uitnodigen. Niet alleen GKV, NGK CGK. Ook evangelisch, baptist of andere gemeenschappen die Jezus volgen

Middagbijeenkomsten evt in samenwerking met anderen. Zo is er meer ruimte voor gastpredikanten (voorgangers)

Lofprijzing uit volle borst zangers/band, prediking met passie, ervaren Gods Heilige Geest. Dit doet: consumeren/produceren

Een veel grotere variatie in diensten

Alle soorten stijlen muziek. Korte maar duidelijke preek

Middagdienst met andere dominee

Meer wisseling in voorgangers. Ook diensten zonder preek

Afwisseling in voorgangers. Naast Ton niet (alleen) NGK of GKV predikanten maar ook van Evangelische huize

Meer relevant en actueel preken

Ik vind het mooi dat er mensen vanuit de gemeente preken. Dit mag van mij nog meer

Liedkeuze niet (uitsluitend) bij voorganger laten. Laat muzikgroep bij het thema ook liederen kiezen

Nodig kerkplanters uit. Hoe kunnen wij Jezus laten zien. (Kees Kraaijenoord, Kees van Harten, Ido Buwalda)

Verschillende themadiensten om groepen als tieners, kinderen en ouderen te bereiken

Latn we ons richten op dat wat ons bindt, de grootste gemene delers. Je kunt het (als kerk) nooit goed doen voor iedereen

Elkaars verschillen accepteren en ook accepteren dat niet elke dienst bij jouw wensen aansluit. We moeten elkaar wat gunnen

Mensen moeten zelf zorgen dat ze open in de dienst staan. Geen vooroordeel of oude koeien.

Onze eenheid ligt in Christus

Door verscheidenheid in liederen te blijven spelen

Je kunt het nooit ieder naar zin maken. Soms goed om mensen te laten gaan

Als iedereen de ander uitnemender vindt dan zichzelf. Dat kan vlgs mij nog beter!

Probeer de ander uitnemender te achten dan jezelf. Wel lastig als je zo goed bent als ik, zo stoer, zo charmant en zo aardig

I think that people feel at home when others talk to them and when they feel they are needed. When they can contribute to something

we feel at home when we share common things together

we feel at home when our differences are accepted and respected

Luisteren en in gesprek gaan met mensen die andere meningen of ideeën hebben
Luisteren naar elkaar, zorg dat mensen gehoord worden, ga in gesprek
Duidelijkheid in focus waar we voor staan
Ruimte creëren voor elkaar echt leren kennen en het goede gesprek
Koop geen kerkgebouw. School is ideaal mbt kinderwerk (Bert Mollema)
Gemeente is te groot. Splitsen! 2x 250 of 400 en 100.
De gemeente splitsen, hij is nu te groot. (mogelijk als we een nieuwe gebouw zoeken)
Geen kerkgebouw kopen
Hoezo divers? Als wij hier al moeite mee hebben wordt het in de hemel wel lastig
Door activiteiten te ontplooiën die alle en/of verschillende groepen aanspreken (binnen en buiten de dienst)
Meer verschillende ateliers (8 jaar)
Inzet van gaven stimuleren
Open forum 2 a/d slag
Praktische invulling wat kan ik er deze wee mee
Laat elkaar niet los. God wil dat we vanuit onze diversiteit een eenheid zijn
onderling verbonden voelen en daar tijd/energie in steken
Heb de ander lief, zoals Jezus jou ook liefheeft en laat het oordelen vooral aan Hem over
Vasthouden aan je Bijbelse normen en waarden
Door telkens opnieuw te blijven wijzen op de kern die ons bindt
Door ons te richten op Jezus en Hem te vragen ons te helpen om één te zijn
Door ons te richten op God en niet op standpunten, smaken en onderlinge verschillen
Door de kern voor ogen te houden: Trouw aan Gods woord
In eerste instantie door onze houding niet alleen aan wat ik wil, maar wat de ander/wij willen
Door open te staan voor de Heilige Geest! Daardoor komen we weer in vuur & vlam
De wil om steeds meer op Jezus te willen lijken
Wat minder gericht op onszelf en eigen behoefte maar elkaar dienen
Communicatie KR aan gemeente = bar slecht. Mensen gaan weg! Wat doen jullie?
Geen democratische maar geestelijke (biddende) kerkenraad
Wat ik mis bij dit Forum is dat we alleen vooruit kijken en niet de afgelopen jaren evalueren. Dan sla je mi een stap over. Leer vd fouten en behoud wat er goed gaat!
Klachten/vragen feedback wordt serieus genomen en besproken
Duidelijke beschrijving organisatie-structuur & activiteiten (wie, wat, waar hoe en wanneer)
Biddende, luisteren kerkenraad
Openheid goede communicatie tussen Kerkenraad en gemeente
Ook bespreken welke dromen de afgelopen 4 jaar niet uitgekomen zijn en de pijn die dat geeft
Evaluatie over de afgelopen 5 jaar: wat is er uitgekomen van de dromen van toen?
Samen op weg met god dus ook met mensen die het verlangen hebben naar Geestelijke Leiding
We feel at home when we can use our talents

WELKE ACTIVITEITEN VIND JIJ PASSEND BIJ DE PELGRIM BUITEN DE KERKDIENTEN OM?

Kinderactiviteiten voor kinderen uit de buurt

Activiteiten in de buurt bv maaltijden

Van betekenis zijn in de samenleving

Activiteit voor de buurt van de kerk

Iets voor de buurt

Activiteiten buiten de zondag. Open maaltijden in buurt

Missionair?

Ons als kerk meer laten zien in de buurt. Uitnodigend open op zondag.

Door de week - wijk opruimen

Elkaar helpen en stimuleren om kerk naar buiten toe te zijn door: klussen, helpende hand, praatje, spelletje

Community service, dienst voor mensen die het nodig hebben

Kringen aanmoedigen praktische naastenliefde te beoefenen. Hulp in praktijk, stichting present

Aansluiten bij wat gemeenteleden al doen in hun omgeving en elkaar daarbij ondersteunen bijv. via de kringen

Helpen mensen in de tuin, klusjes doen. Vooral andere mensen helpen

Gezamenlijke activiteiten waarbij wij als gemeente hulp geven aan minder bedeelden

Buurtzorg!

Pand(je) in centrum voor inloop

Groene genade

Een diaconaal project adopteren zoals meetin pastor max of een nieuw iets. *Aangevuld door een gemeentelid*: Of een bejaardentehuis

Kerk met visie op contextueel kerkzijn zie Tim Keller centrum kerk

Praktische hulp voor elkaar helpende hand

Sport en spel ouders en kinderen

Bustrip naar een Europese stad

Maaltijd met elkaar

Weekend weg met de gemeente bijv. naar camping het beloofde land

Samen sporten als kerktteam bij meedoen in een reguliere recreanten competitie

Samen het evangelie verspreiden samen conferenties bijwonen als een groep helpen in acties

Groep vormen om samen naar New Wine te gaan

Spelletjes spelen, samen op vakantie gaan, samen andere mensen helpen, kaartjes sturen aan mensen in nood

Small group of very different people who meet regularly know each other better. Mix of ages, seks etc. the group can talk or do activities together

Talk to other people if you see personal problems (whether you are involved or not)

Na de dienst een hapje van jezelf bij de bar plaatsen voor iedereen die trek heeft

Talk to other people if you think you are misunderstood/judged

Vrouwendag/avond

Groepswandeling

Running dinner, high tea, wandel- of fietsactiviteit

Running dinner of lunch, ook met de kinderen
Running dinner (Chris Papjes)
Open fora over onderwerpen die in de gemeente leven, zoals laatst over psychose
Thema-avonden. Een stukje toerusting door een goede spreker. Bijvoorbeeld 3 achtereenvolgende avonden
Gavenveiling
Activiteiten coordinator (continueren, initiëren van activiteiten)
Pelgrim Marktplaats
Vraag en aanbod via intranet bij elkaar brengen
Interesses, kwaliteiten en visie en passie op de website zichtbaar hebben, zodat je elkaar weet te vinden en kan inspireren om van betekenis te zijn voor elkaar en de samenleving (en projecten en plannen kunt maken)
Sport- en spelmiddagen
Meer activiteiten (zoals sport en spel) voor onze tieners
Musical uitvoeren met de gemeente
Kinderkerstfeest
Musical met de gemeente
Een kinderclub in de Kapel voor buitenkerkelijken. Bijv. woensdagmiddag
Ontmoeting/activiteit voor 7-9 jarigen buiten de kerkdienst bijv 1x in de maand
Kringen aanmoedigen praktische naastenliefde te beoefenen. Hulp in praktijk, stichting present
Kringen allerbelangrijkst!
Meer aandacht voor mensen die om welke reden ook de dienst niet meer bezoeken
Kringen vind ik heel belangrijk
Mannenavonden!
Mannen- en vrouwen avonden
Cursussen of workshops over belangrijke thema's zoals huwelijk, opvoeding bijbel etc.
Beth Moore cursus en dan ook aanbieden aan buiten net als Alpha
Meer aandacht voor diegenen die door ouderdom/gezondheid niet aanwezig zijn
Amen op mannen en vrouwen avonden
Secret sisters
Gebedsactiviteiten zoals secret sister