

Lukas 19: 41

Gemeente

Hosanna, hosanna onze koning heeft verdriet  
Wat hebben Elly en Rikkert dat raak en bijbels verwoord in hun lied Juist in die tegenstrijdigheid  
Hosanna is een uitroep van blijdschap en dat bij iemand die huilt van verdriet  
Die tegenstrijdigheid hoort echt bij Palmpasen  
Aan de ene kant feeststemming: kinderen die staan te zingen en te dansen mensen die staan te jubelen en tegelijk de definitieve stap op weg het kruis

De feeststemming is terecht want Jezus gaat als koning de stad van God Jeruzalem binnen  
daar waar de profeten al lang geleden van hebben gesproken  
Als beslissende stap op weg naar verlossing en vrede voor Israël en de hele wereld.  
Jezus die de verberging af gooit en zich laten kennen als de koning die gebiedt, zoals duidelijk wordt  
in dat mooie detail van die jonge ezel die koninklijk gevorderd wordt.

Wel een bijzonder koning. Geen glamour en machtsvertoon. Rijdend op een jonge ezel.  
Bescheiden en dichtbij.  
De kinderen kunnen hem aanraken.  
Maar zo wel precies de koning die God heeft beloofd bij monde van de profeet Zacharia  
De lang beloofde koning die vrede zal brengen voor Israël en de volken  
Hij komt naar zijn stad Jeruzalem  
Met de tempel als middelpunt  
De tempel waar gaat om het wonder dat de catastrofale scheiding tussen God en mensen wordt  
opgeheven

Dat de heerlijkheid van God die de wereld nu mist - en die in plaats daarvan vastzit in de macht van  
de zonde en van alle ellende en van de dood - dat die heerlijkheid weer terug zal komen in de tempel  
en dat zo alle ellende zal verdwijnen als sneeuw voor de zon

Ezechiël profeteert 43: 1

*En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting,*

*En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was*

En daarom is het geen toeval dat de evangelisten vermelden dat Jezus komt via Bethanië en Betfage  
langs de Olijfberg, dat is: *vanuit het oosten*

In komst van koning Jezus is het Gods heerlijkheid die terugkeert tot zijn stad en zijn tempel

Jezus de koning van de vrede omdat Hij de wereld terugbrengt in de heerlijkheid van God

We worden bevrijd van de zinloosheid en de dood.

Daar word je toch blij van!

*Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de  
Allerhoogste!*

Maar - en nu komt die verdrietige kant: de blijdschap mist in Jeruzalem.

De stad blijft akelig stil en de leiders wijzen hem af.

Dramatisch.

In Jezus komt God zelf met zijn heerlijkheid en zijn vrede maar de stad van de vrede zegt 'nee'.

En dat is de reden dat als Jezus die stad voor zich ziet met die tempel in het midden

Hij zich niet inhoudt en laat zijn tranen de vrije loop.

Op 2 plekken in de evangeliën lezen we dat Jezus heeft gehuild

Bij het graf van zijn vriend lazarus en hier bij de intocht in Jeruzalem

Wie zijn tranen niet verbergt laat zien wat er diep in zijn hart leeft.

Jezus huilt want hij wil niet anders dan het goede voor Jeruzalem en hij wil alle mensen met heel zijn liefdevolle en bewogen hart leven geven in overvloed, maar hij kan het niet aan ze kwijt.

Dat verdriet

het verdriet van de vader die zijn kind kwijt is

het verdriet van de minnaar die zijn geliefde niet meer kan bereiken

het verdriet van God die deze wereld liefheeft

en alle mensen wil verlossen van het kwaad

maar ze zien het niet

ze willen het niet

ze gaan hun eigen gang wel

Met alle gevolgen van dien

En zo huilt Jezus niet alleen om het afwijzen van Gods uitgestoken hand

Hij huilt ook om de vreselijke consequenties daarvan

De stad Jeruzalem zal met al haar bewoners door een hel gaan.

En dat is gebeurd nog binnen die generatie van toen

Dat snijdt door zijn ziel

Ja, er ligt een verband tussen dit 'nee' van Jeruzalem en die totale vernietiging

En

Ja, - om het maar even naar vandaag toe te trekken – er ligt een verband

tussen een wereld die de uitgestoken hand van God negeert

en ellende die over onze komt, zoals nu de corona crisis

Maar welk verband is dat?

Zo zijn er die vandaag weten te vertellen dat de coronacrisis een straf van God is over de zonden.

Dan zeg ik: alstublieft weet wat je zegt, kijk uit hoe je het zegt

Want bij zoiets als straf van God daar geven wij zo gemakkelijk onze eigen menselijke invulling aan

Het beeld van een God die hardvochtig handelt en zegt Wie niet horen wil moet maar voelen

En als je dan in de ellende komt is het gewoon je eigen schuld

God die permanent klaar staat om te straffen

Maar is dat niet heel erg een God naar ons beeld en onze gelijkenis?

Daarom ben ik Palmpasen 2020 midden in de coronacrisis zo blij met de tranen van de Heere Jezus over dat nee van Jeruzalem en de vreselijke gevolgen daarvan

Het gaat hem aan zijn hart

En ja die gevolgen gaan niet buiten God om

Het coronavirus gaat niet buiten Gods almacht om

Hij houdt het kwaad niet altijd tegen

En Hij zal dat naar het einde toe ook steeds minder doen

Jezus zegt het zelf

Naar het einde toe komen er wereldoorlogen, rampen, aardbevingen, epidemieën, hongersnood, rare dingen in het heelal jullie zullen het heel; moeilijk krijgen.

Maar als God het laat gebeuren, dan wel met de tranen in zijn ogen.

*Klaagliederen 3: 33*

*Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;*

*slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen.*

En de straf van God bestaat vooral hierin dat hij naar het einde toe de mensen steeds meer hun zin geeft en hen daaraan overgeeft.

Met bloedend hart

Want het is hem niet om het even hoe wij kiezen.

Deut. 30

*Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.*

*Kies voor het leven,*

God komt ons achterna en roept ons.

en toen dat niet hielp, kwam hijzelf. als mens op aarde. Jezus

Kom tot mij en je zult leven

En Jezus huilt als zijn eigen stad Hem niet wil

En Hij huilt om de gevolgen daarvan

Gods tranen

Ook vandaag om een wereld die zijn uitgestoken hand negeert

We kunnen de tranen van de Heer bij de intocht vergelijken

met de ic-hulpverlener die weet wat de gevolgen zijn als mensen de richtlijnen negeren

Die met tranen in de ogen mensen alle richtlijnen aan hun laars zien lappen

Tranen van boosheid jazeker: I

ieve mensen snappen jullie dan niet dat je speelt met je leven en van dat van je naaste?

Tranen van teleurstelling, dit is zo niet nodig, waar vechten we voor?

Tranen van verdriet ook om die mensen die door eigen stomiteit ziek zijn geworden.

Die tranen lijken op de tranen van Jezus hier, van God zelf

Lieve mensen wat ben ik boos dat jullie zo stom blijven doen

Wat ben ik teleurgesteld dat ik mijn liefde en mijn verlossing niet aan jullie kwijt kan

Het doet mij verdriet alle ellende die daarmee over je heenkomt

Hosanna hosanna de koning heeft verdriet

Wat ben ik blij met dit verdriet

Omdat ik daarin de hartstochtelijk liefde van de heer Jezus opmerk, voor zijn volk voor zijn stad voor deze wereld en voor iedereen

Het goede nieuws is dat het geen machteloos verdriet is

Hij is en blijft de koning God zelf

Hij laat zich liet ontmoedigen door de mensen

Zijn boosheid uit liefde maakt hem niet bitter of hard of cynisch

Nee, zijn boosheid en zijn verdriet zijn tranen zijn alleen maar liefde

Liefde die niet opgeeft

Liefde die alle haat en zonde en ongehoorzaamheid wil onderdompelen in de oceaan van zijn liefde

Hij gaat door.

Hij laat zijn stad, zijn volk zijn mensen zijn wereld niet los

Zelfs niet als die wereld hem negeert en kiest voor zijn eigen weg met alle gevolgen van dien

Jezus gaat persoonlijk die wereld op weg naar de hel van het oordeel achterna

Zo ging hij de stad in meteen door naar de tempel om daar orde op zaken te stellen

Hij vertelde toen van die echte tempel,

die van zijn lichaam die afgebroken zal worden en in drie dagen zal herrijzen

Die tempel die de heer Jezus zelf is

Hij is aan het kruis een verzoening geworden voor de hele wereld

de verbinding tussen hemel en aarde  
tussen God en mensen  
Hij is door het kruis de waarachtige weg naar het leven geworden  
De weg naar de vader  
en naar de heerlijkheid  
naar een leven in overvloed  
naar een vrede voor iedereen  
Want het laatste oordeel het allerergste wat een mens en deze wereld te wachten staat als je nee  
zegt tegen God  
Dat laatste oordeel die hel is Jezus zelf binnengegaan

Dat oordeel heeft hij op zich genomen  
Hij de heeft gevolgen van onze zonden tot het bitterste einde gedragen en gedronken.  
Dieper dan het oordeel gaat Gods ontferming in zijn Zoon

Hij is met ons midden in deze wereld  
Midden in de gevolgen van al onze foute keuzes.  
Met tranen in zijn ogen zegt Hij

Wereld van me  
Mensen van mij  
Broer van me  
Zus van me  
Hier is mijn hand  
Zoals hij die vreselijkste vrijdag ooit een goede vrijdag maakte  
en hij een verdoemde moordenaar zijn hand gaf  
Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.  
Zo is Hij nu met jou

Hosanna hosanna onze koning heeft verdriet  
Groot is Hij  
Allerhoogste Heer  
Onze vredevorst  
Wat een God is hij!

Amen