

Psalm 107: 43 HSV

Gemeente

Wat is wijs midden in de coronacrisis?

Waar doe je goed aan?

Onze regering heeft zich over die vraag gebogen en – naar eer en geweten - een beleid gekozen

Het is naar beste weten niet meer dan een goede gok

Hoe het zal uitpakken, weet op dit moment niemand.

Zullen we over een maand terugkijken met grote opluchting, het viel achteraf toch nog mee?

Of is het zoals Charles Groenhuijsen op 20 maart twitterde

Ik ben graag optimistisch maar denk steeds vaker:

Dit wordt een horrorfilm, maar dan echt.

En we zitten pas in de eerste 5 minuten van de film.

Nog 120 minuten te gaan. Of ben ik te somber?

We weten het niet.

De eerste week zit erop.

En nog dringt het amper echt tot ons door

Dat zal het wel steeds meer doen

En dan is het echt niet vreemd dat we bang worden

Dat de angst de mensen naar de keel zal grijpen.

Angst is nog een station verder dan bang zijn.

Bij bang zijn kun je moed verzamelen en zeggen er is meer dan bang zijn en ik sta op, ik ga door, ik weet wat me te doen staat.

Bij angst is dat anders.

Bij angst weet je niet meer waar je aan toe bent

Weet je niet meer waar je echt goed aan doet.

Angst verlamt

Angst verstart

Het hert in de felle koplampen van de naderende vrachtwagen

Het konijntje oog in oog met de slang

Angst maakt dat mensen totaal onvoorspelbaar en irrationeel gaan regeren

De angst dreigt

En daarom heb ik voor deze zondag psalm 107 gekozen.

Er zijn mensen die zeggen kunnen het eens niet over corona hebben?

En zeker er is meer dan corona

Maar zover zijn we nog niet

We zitten er nog te veel in, nog te veel aan het begin

Daarom ja, de coronacrisis en het gevaar van de angst.

En dus het evangelie, vanochtend uit psalm 107

Ik beveel van harte aan die psalm thuis nog eens helemaal door te lezen.

Want in deze psalm gaat het om crisis,

ja om allerlei soorten van diepe crisissituaties.

Met de angst die dan toeslaat.

Mensen die in de woestijn zijn verdwaald.
De dood van de dorst die je dan keihard in het gezicht grijnst
Je gaat het niet meer redden

Mensen die in de val zijn gelopen
Ja, ook door eigen schuld
Doordat ze Gods goede woorden van leven hadden genegeerd
Mensen die in de slavernij zijn terechtgekomen
In welke vorm dan ook
Machteloos hopeloos vast
En niemand die je helpt

Mensen die grenzeloos van het leven wilde genieten
Het kon niet op
Maar opeens spatte de zeepbel van pret en genot uit elkaar en de walging van alles en iedereen en
van jezelf walmt in je gezicht
En de dood lijkt beter dan het leven

Mensen die rijk wilde worden en alles op het spel zetten
In de psalm gingen ze de zeeën bevaren
De rijkdom achten de horizon die lokte
Maar het ging stormen en alles ging verloren

Angst

De viervoudige opsomming van de psalm laat zich verder aanvullen
Het monster van de angst kan zich eindeloos muteren en ons bespringen

En dus
Wat is wijs?
Wat is wijs als ook het stadium van een slim plan voorbij is.
Als de angst ons in de klauwen heeft gekregen

De psalm wil het ons leren
En gaat met ons die route door al die crisissituaties heen.

De eerste hebben we nog niet genoemd - en die is zo veelzeggend zo vol belofte,
Die eerste is de crisis van Israël dat in de ballingschap levend werd verslonden door het monster van
Babel
Einde verhaal van Israël
Einde verhaal van al Gods beloften en zijn plan tot redding
De droom van een nieuw toekomst van een nieuwe aarde, van vrede en leven in overvloed voor
iedereen.
De droom is ontaard in de vreselijkste nachtmerrie ooit
Het doek is definitief gevallen
Over Israël en alles dat God ooit heeft gezegd en beloofd.
Tijd om wakker te worden in een wereld zonder God en zonder hoop.
Wakker worden in de wurggreep van de angst

Nee!
Toch niet!
Er is een wonder gebeurt

God baande opnieuw een weg waar geen weg meer was
Hij heeft zijn volk uit de ballingschap teruggehaald
Nee, niet meteen, het duurde 70 jaar
Maar God heeft het gedaan
Het volk Israël is uit de dood opgestaan teruggekeerd naar het beloofde land
In Israël was er reden tot dank en blijdschap en lofprijzing meer dan ooit tevoren
En daarmee begint de psalm
*Loof de HEER, want hij is goed,
Eeuwig duurt zijn trouw.'*
*Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,
Die hij verlost uit de greep van de angst,
bijebracht uit alle landen,
Uit het oosten en het westen,
Uit het noorden en het zuiden.*

In Israël heeft God laten zien
Dat Hij God is, want Hij verlost
Hij verlost uit de greep van de angst
God die ondanks alles en dwars door alles heen doorgaat met zijn verlossing
Die doorgaat met zijn vergezicht op een aarde van vrede en gerechtigheid en blijdschap voor iedereen
Die niet laat varen het werk dat zijn hand begon
De God wiens trouw dieper en verder gaat dan alle kwaad en alle schuld

Al die andere crisismomenten worden nu geplaatst onder de koepel van Gods trouw die Hij in en aan zijn volk Israël heeft bewezen.

Met telkens dat refrein in de Psalm:
*Ze riepen in hun angst tot de HEER –
Hij heeft hen bevrijd*

En het mooie, het echt verlossende, in de psalm is, dat ook angst door eigen schuld voor God enkele reden was, om niet te horen en in te grijpen
God zegt niet - eigen schuld, bekijk het maar.

Nee al wie de naam van de Heer aanroept zal verlost worden
Ook al is het helemaal je eigen schuld
Wie uit angst tot God roept zal Hij horen en te hulp schieten
Dit is zo'n verrukkelijk en ongekend evangelie
Dit is de enige blijde boodschap voor deze wereld

En zo loopt de psalm uit die op die vraag waarmee we begonnen
Wat is wijs

Wie is wijs?

Vs 43:
Wie op deze dingen let,
namelijk wie de goedertierenheid van de HEER aandachtig opneemt en tot in het diepst van je hart laat doordringen

dat ouderwetse woord goedertierenheid.

Het Hebreeuwse woord Chesed
Een samenballing van genade en trouw,

Amazing Grace
Onverdiend. verrassend . echt

Echte wijsheid =
tot God schreeuwen vanuit je angst: Here help ons wij vergaan
En Hij zal antwoord geven
Hij zal redden
Waarom?

Omdat wij weten hoe bodemloos diep de trouw van God is gegaan waar psalm 107 al van zingt:
Gods trouw in de crisis van de ballingschap en de opstanding van Israël
heeft zijn diepte- en hoogtepunt gevonden in onze Heer Jezus Christus
In Hem is het verhaal van God met Israël en met deze hele wereld tot een angstwekkend dieptepunt
gekomen

De diepste crisis ooit
De crisis het oordeel de helse angst van Golgotha
Daar waar Gods eigen zoon met al onze angst met al onze schuld met alle onze ellende en pijn aan
het kruis heeft gehangen en gestreden

De strijd van het geloof tegen de angst
En daar aan het kruis heeft Hij overwonnen.
De overwinning van het vertrouwen op God
zelfs in de diepste angst en verlatenheid van de hel

In de hel van Golgotha bleef Jezus geloven,
bracht hij Psalm 107 in praktijk
Hij riep in zijn angst tot God

Eli Eli lama sabachtani
Mijn God mijn God waarom hebt u mij verlaten

En Jezus is verhoord uit zijn angst

Gods goedertierenheid in de Here Jezus heeft de angst van de hel zin angel ontnomen.
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?
Die genade is er nu hier en nu voor u jou en mij en voor iedereen die dit hoort: Christen en niet
christen
Gelovig of ongelovige

Gods genade is er
En als je in naam van Jezus tot God roept zal Hij bij je zijn en zal Hij je verlossen van de angst

Nee, niet dat per direct alles op zijn pootjes terechtkomt.

God garandeert dat Hij je helpt en zal verlossen: licht aan het einde van de tunnel
Hij garandeert je:
Ik laat je niet gaan,
Ik laat je niet meer los

de redder die de drenkeling is nagesprongen en in de reddingsgreep
En dan het kan nog een hele tijd duren voordat je weer op het droge bent naar zijn stem spreekt tot
je hart: geef je over: wij, jij en ik, komen er!

Wie wijs is, let op de Here jesus
Hij die als geen ander weet wat angst is.
En heeft overwonnen
Wil in jou overwinnen door het geloof.
Hij maakt dat we weer nuchter kunnen nadenken;
Hij geeft ons de ruimte om goede plannen te maken
De nuchterheid van het geloof
Dat dilemma of bidden of goede plannen is gelukkig geen dilemma

Het is beide
Maar *het begint* met bidden
Het begint met je eigen machteloosheid, je eigen schuld, je eigen ellende erkennen
Het begint met God in je angst om hulp schreeuwen als het moet
Laten we door de coronacrisis heen vooral de stem van de Goede herder horen
Hij houdt geen anderhalve meter afstand
Je hoort zijn stem en voelt zelfs zijn adem – zo dichtbij
Ik ben bij je
Wees niet meer een dwaas die denkt het alleen te kunnen
Wees wijs door je eigenwijsheid los te laten
Wees wijs door je over te geven
En volg mij

Amen