

Jozua 7

War on sin
Oorlog tegen de zonde

Gemeente,

Toen de overlevenden uit de kampen in Duitsland en Japan na de oorlog weer thuis kwamen, konden ze hun verhalen vaak niet kwijt.

Iedereen had zo zijn nare ervaringen in tijd van oorlog en bezetting en nu moest je vooruit kijken.

Wederopbouw.

Wees blij dat je hier bent en bespaar me je vuile details.

wat geweest is is geweest, nu met een positieve mindset verder..

Wat hebben deze ex-gevangene zich eenzaam en in de steek gelaten gevoeld .

Hier moest ik aan denken toen ik voor de tekstkeus voor vandaag stond.

Verder met Jozua.

In verband met een mogelijke bevestiging stond hoofdstuk 9 in mijn planning,

Maar nu kwam allereerst cp 7 in beeld.

Vanuit mijn kindertijd heb ik dit altijd een rotverhaal gevonden.

Eerst die nederlaag van Israel bij het stadje Ai.

Israel was toch je favoriete team en hun verlies was gewoon stom,

Maar vooral de reden, één van hen had de verleiding niet kunnen weerstaan om een paar mooie dingetjes uit Jericho mee te nemen.. Mocht niet, maar zo begrijpelijk.

En wat een vreselijke straf

Als kind verplaatste ik me dan altijd in Achan, met de vraag: wat zou ik gedaan hebben?

Wat was er nou zo erg aan?

Een verhaal dat later wel ook vragen oproep over God

Onze vader in de hemel doet dit?

En zo staan er veel meer verhalen in de bijbel over geweld in opdracht van God en door God zelf.

Maar het overslaan, vond ik ook geen optie.

Want dan zou ik de HEER niet zijn hele verhaal laten vertellen.

Net als bij die exgevangenen

En de HEER heeft zijn hele verhaal willen delen, openhartig en kwetsbaar

Ook die harde en gewelddadige kanten?

Hij heeft niets verzwegen.

Over ons niet

Maar ook over zichzelf niet.

Ja, maar mogen wij het er dan niet moeilijk mee hebben?

Een God die een complete bevolking laat doden?

die Achan zo streng straft, met zijn hele gezin?

Daarvan zeg ik:

het is je/ons warempel geraden om het daar moeilijk mee te hebben.
Waag het niet om het domweg te accepteren
Laat het alsjeblief een mes in je buik zijn.

Want als er één het moeilijk heeft gehad met het verdelen van de volken in Kanaän, dan was dat de Here God zelf.

Zoals hij zich uitspreekt tegenover Jona die boos was dat God Nineve niet had vernietigd
zou ik geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderd-twintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?

Hij haat bloedvergieten.

Hij verafschuwt geweld

Zoals de wereld van voor de zondvloed, totaal corrupt en vol geweld
vanwege het vele bloed aan zijn handen mocht David de tempel niet bouwen.

De dood van een misdadiger maakt mij echt niet blij. , zegt de HEER in Ezechiël Ik wil veel liever dat hij zich bekeert , zodat hij blijft leven.

Waag het niet te denken dat God onbewogen zou zijn bij al dat bloedvergieten in Kanaän, Jericho Ai en al die andere steden en volken.

Hun dood snijdt hem door het hart.

God is liefde en in hem is in het geheel geen duisternis, zegt Johannes.

En dus pijn en verdriet bij de dood van welk mens dan ook.

Bij de ergste oorlogsmisdadiger als die zich niet bekeert.

En toch gaf hij opdracht al die volken te doden, ja.

Ik kan dat allemaal niet doorzien, maar wel weet ik dit:

God deed dit in het kader van zijn plan om deze wereld, u jou en mij, te redden van het kwaad en van de dood.

Om het zo maar te zeggen

alzo lief had God de wereld

dat Hij Jozua de opdracht gaf om de volken van Kanaän aan een massale dood prijs te geven.

Waarom?

Omdat er zelfs voor de almachtige kennelijk geen andere weg was.

De strijd de battle van God was niet tegen Jericho en al die mensen daar en in rest van Kanaän.

Was ook niet voor Israel om zijn favoriete volk een plek te geven

Nee, om de wereld te verlossen

voert God oorlog tegen

de gruwelijkste macht en meest meedogenloze dictator waar die volken zich aan hadden overgeleverd:
de vijand van God en mens en van het leven en dat is de zonde.

De zonde die ons van God gescheiden en in een uitzichtloos bestaan gevangen houdt

De zonde die ons en de hele schepping maar één ding oplevert en dat is de dood.

We denken vaak veel kneuterig te burgerlijk en moralistisch over zonde.

Liegen, stelen, kwaadspreken, overspel, heb zucht

En ik zeg niet dat dat geen zonden zij

Maar de zonde is zoveel meer dan een optelsom van alles wat wij fout doen.

Zonde enkelvoud is een macht.

De op God na grootste macht in de hele schepping

een keihard systeem waar de mensheid niet aan kan ontsnappen en waar de hele schepping onder lijdt.

Waar wij als mensen in vast zitten daders en slachtoffers tegelijk

En ja wij mensen hebben de zonde toegelaten.

Adam en Eva door van de verboden vrucht te eten

Maar ook daarna bij herhaling

Kaïn.

Toen hij boos en jaloers werd op zijn broer Abel, zei God

Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen.

Het wil de baas over je zijn.

Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.'

Maar de sterke Kaïn gaf toe aan het kwaad sloeg zijn broer dood

En werd een slaaf van de zonde.

elke keer dat wij zondigen bevestigen wij de macht van het kwaad over ons leven.

En we waren hopeloos verloren

als God niet **de zonde** de oorlog had verklaard.

En zo heeft hij Israel uitverkoren en geroepen om in die oorlog mee te strijden.

Daarom de opdracht om alles en iedereen te slaan met de ban en te doden.

een heilige oorlog

Gods oorlog tegen de zonde

Een oorlog waarin God om het zo maar te zeggen zijn goede naam op het spel heeft gezet./

Een oorlog waarin God bereid was om af te dalen in onze zondige smerige werkelijkheid en vuile handen te maken.

Kwetsbaar voor de klacht dat Hij een wrede en wraakzuchtige God zou zijn.

Daarom moest Israel ook zich zuiver opstellen en ook elke verdenking dat het een oorlog uit hebzucht zou zijn, moest uitsluiten

Daarom ook het strenge verbod om ook maar iets van waarde uit Jericho voor eigen baat mee te nemen

Alles wat waardevol was moest in quarantaine.

Afblijven. Volstrekt taboe

En daarom was de heimelijke verduistering door Achan veel meer dan zomaar een zondetje.

dit ogenschijnlijke kleine vergrijp was in het licht van Gods heilige oorlog *tegen* de zonde en *voor* de verlossing van de wereld niets minder dan hoogverraad.

Op slag maakt Achan de vernietiging van Jericho tot een vuile oorlog

De ander zijn dood is jouw brood.

Weg het perspectief van Gods strijd om te verlossen van het kwaad

Op slag kwam Gods eigen volk in dezelfde positie als de volken van Kanaän.

En ze waren aan zichzelf en hun eigen wijsheid en hun eigen kracht overgeleverd

En daarom ging het fout zowel in de voorbereiding als in de slag om Ai.

En Jozua voelt ogenblikkelijk aan dat nu alles anders is.

ze zijn niets meer dan een volkje tussen de andere volken

Weerloos en radeloos.

Ze leven niet meer onder de genade.

God was niet langer met hen.

En daarom moet dit hoogverraad radicaal en publiek worden weggenomen.

heel Israel en wij allemaal moeten er getuige zijn van hoezeer het God menens is.
Menens om te verlossen
Maar ook menens in zijn oorlog tegen de zonde
Menens dat God op dit punt geen enkel compromis duldt
Zijn plan van verlossing staat op het spel.

En geloof maar dat de HEER niet blij was met de dood van een verrader
Maar Achan blijft vast zitten in zijn verraad en komt pas tot een bekentenis als het te laat is
Too late and too little
Er is maar één uitweg: bekeer je met hart en ziel met verdriet en berouw
En wees ervan overtuigd
Als God zelfs een hoer uit Jericho ontferming bewijst
Dan ook een zoon uit zijn eigen uitverkoren volk.
Maar nooit zomaar, nooit vanzelfsprekend.
en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom
Nooit een beroep op ach God zal wel vergeven,
Pardonnez cest son metiers
Vergeven is toch zijn vak
Nee!
God trekt niemand voor.
dat je Israëliet bent
dat je christen bent
Legt bij God geen enkel gewicht in de schaal
Integendeel.
geen voorkeursbehandeling.
Zoals Hij de Kanaäniet veroordeelt die zichzelf onder de zonde heeft verkocht
Zo veroordeelt hij ook de zoon van abraham die hetzelfde doet.
Want voor jood en heiden voor zondaar en rechtvaardige voor wie dan ook
is er maar één uitredding en die is, dat je van je zelf afziet en op niets anders een beroep doet dan op
Gods genade alleen.
Wees mij zondaar verkocht onder de zonde genadig
En dan kan het geloof nooit te veel verwachten.
Rachab sprong in Gods armen en werd behouden
Achan bleef bij zichzelf en ging verloren.

En wat betekent deze geschiedenis voor ons?
In de eerste plaats wat het niet betekent.
Dit verhaal wordt nogal eens gebruikt om Gods lieve kinderen vreselijk bang en op te jagen met een schuldgevoel
O wee als je zondigt
O wee als je een zonde niet belijdt
Dan breng je de hele gemeente in gevaar.
Dan loopt het met jou en je kinderen af als Achan
Want God is een verterend vuur,.
Dan gaat de angst heersen.
Dan gebruik je schuldgevoel om mensen te motiveren

Die toepassing miskent wat hier speelt in Jozua 7
Niet zomaar een zonde
Nee, hoogverraad.
Hoogverraad in Gods oorlog tegen de zonde.
Miskennen van zowel de zonde als van Gods verlossing.

Maar wat betekent dit verhaal dan wel dan wel?
Wat is het hoogverraad dat wij kunnen plegen in Gods oorlog tegen de zonde.

Die oorlog is sinds Jozua 7 doorgegaan
En die is uiteindelijk beslist op Golgotha
Daar heeft God zijn eigen zoon tot zonde gemaakt en aan de hel prijsgegeven.
Zo ver en zo diep is onze God gegaan in zijn oorlog tegen de zonde.
Het heeft hem alles werkelijk alles gekost

Op Golgotha (en met Pasen is dat gebleken) is de macht van de zonde eindelijk gebroken
Is een weg van redding geopend voor een ieder die gelooft
Verzoening voor de hele wereld.

Vergeving

Vergeving is door kruis en opstanding is om het zo maar te zeggen het beslissende wapen die de macht van de zonde verbreekt

door de kracht van de vergeving van het bloed van het lam worden mensen bevrijd

Door de vergeving schrijft Pls in Kol 1 zijn we bevrijd uit de macht van de duisternis en zijn we het koninkrijk van Gods zoon binnengebracht

Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.'

Het evangelie is Gods kracht tot redding door de vergeving

Met die boodschap, met die kracht heeft God zijn kerk de wereld in gestuurd.

Breng alle volken de blijde boodschap van vergeving in Jezus naam

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Door de vergeving mensen terug te brengen bij God en het eeuwige leven met hem

De kerk kan dat alleen als zij zelf leeft en blijft leven uit de kracht van de vergeving

Daarom heeft de heer geboden om het avondmaal te vieren.

Om te blijven gedenken en nooit meer te vergeten, dat zijn bloed vergoten is tot vergeving van zonden.

De bevrijding uit de macht van de zonde.

Daarom moet zijn offer en zijn vergeving voor ons het aller-kostbaarste blijven

De blijde boodschap van vergeving door de gekruisigde Heer is onze ark is ons Heilige der heilige.

En dat niet alleen in ons belijden, ons vieren en onze lofprijzing

maar ook in hoe wij daaruit en daarmee leven.

En daar ligt dan ook net als bij Achan onze meest dodelijke verleiding.

Achan nam Gods oorlog tegen de zonde niet serieus

En zo kunnen ook wij een loopje nemen met de vergeving

Door vergeving te gebruiken als een vrijbrief om niet meer te vechten tegen de zonde

Of

Door wel vergeving te prediken, maar tegelijk onverzoenlijk te zijn en niet vergevingsgezind naar elkaar toe.

Door het gebed vergeef ons onze schulden niet meer te vervolgen met gelijk wij vergeven onze schuldenaren

Door zoals de gemeente van Korinthe die bij de viering van het avondmaal de fout in ging door respectloos met medegelovigen om te gaan.

Dan reageert pls met de radicaliteit van Jozua 7:

want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven.

Omdat de vergeving betaald is met het leven van Gods eigen zoon,

Omdat de vergeving het enige is dat de macht van de zonde kan breken

moeten we vuurbang zijn om een loopje tye nemen met de vergeving,

Vergeving is ons leven

Wie vergeeft zal vergeven worden

Wie barmhartig doet, zal barmhartigheid ontvangen

in de kerk van Jezus Christus is vergeving en barmhartigheid voor de zondaar het heilige der heilige.

Daarom belijden we ook de gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonde in één adem

de vergeving als het geheim van de gemeenschap van heiligen

Van mensen die de vrede en de eenheid met God en met elkaar beleven zoeken en daarvoor gaan willen vechten.

Alleen zo is Gods kerk in deze wereld zijn instrument in de oorlog tegen de zonde.

Door de kerk,

door de vergeving,

door de vrede,

door de eenheid,

door de liefde,

door de barmhartigheid

breekt de Heer de macht van de zonde aan flarden en mogen we het rijk van de zonde plunderen.

Verloren zielen die het leven vinden

Door de vrede in Christus in de gemeente zet God de macht van de zonde te kijk.

En laten we God vooral prijzen en loven en danken als hij ons dat geeft

Echte gemeenschap

Echte vrede

Echt mensen die om elkaar en de ander en deze wereld geven.

Die net als hun heer niet zijn gezonden om te veroordelen, maar om te redden

En onze zondige daden

Dat zullen we doen we tot onze laatste snik

En Johannes zegt zelfs

Wie dat ontkent maakt god tot een leugenaar

Maar wees niet bang

wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Zo blijft een gelovige in oorlog met de zonde en door de vergeving niet meer een slaaf.

amen

