

# Vorbereiding van de bruiloft

## Openbaring 19: 1-10

Gemeente

En hoe zag ze er uit?

Een vraag die ik steevast voorgelegd krijg als ik thuis kom van een trouwdienst

Ik kan daar nooit naar behoren antwoord op geven, want veel meer dan mooi en ik geloof in het wit, kom ik niet.

Maar dat neemt niet weg dat ik de aandacht voor een bruidspaar heel goed begrijp.

Als er een bruidspaar voorbijkomt, een fotoshoot, oid, dan blijven mensen stilstaan, hé een bruidspaar.

En dan toch vooral: *hoe ziet de bruid er uit.*

Heeft die belangstelling ermee te maken dat

in een stralend bruidspaar toch altijd weer even oplicht hoe mooi God het leven heeft bedoeld?

Een hint van hoe het leven mag stralen.

Stralen door liefde

En trouw

En innige verbondenheid?

Beloften

En hoewel iedereen weet dat het huwelijk geen hemel op aarde is

En dat prinses op witte paarden alleen in sprookjes verschijnen

Toch blijft - ondanks alles - een bruidspaar dat diepe gevoel van blijdschap wakker roepen.

En dat is meer dan een gevoel

Het heeft een Bijbelse basis

En wat is het mooi dat het evangelie het beeld van het huwelijk en van de bruiloft en het blijde feest daarvan gebruikt om het doel van God met ons leven te tekenen.

Bij alles en dwars door alles heen mogen we weten dat we op weg zijn naar een bruiloftsfeest.

Naar een leven van verbondenheid, van liefde en trouw van innige gemeenschap.

Dat is het doel van God met ons leven.

En dat is voor iedereen.

oud en jong,

gelukkig getrouwd of ongetrouwd gebleven,

gescheiden of weduwe en weduwnaar ge worden,

en ook voor al diegenen die maken hebben met onze soms zo tegenstrijdige en verwarrende geaardheid en genderidentiteit.

Voor ieder mens is dat heel diepe innerlijke mooie en kwetsbare deel van ons menszijn een perspectief dat blijft.

Een verlangen naar een leven in een relatie die je vervult en blij maakt

Ieder mens mag dat verlangen blijven koesteren,

Want:

Zoals de Bijbel begint met een stralend huwelijk, twee dolgelukkige mensen uit wie de hele mensheid is geboren,

Zo eindigt de Bijbel ook met het perspectief op een huwelijk,

De bruiloft van het Lam,  
Het huwelijk van Jezus Christus met zijn gemeente.

In het vervolg van hfdsd 19 horen we zelfs dat ook die prins op het witte paard geen droom is,  
Het is Jezus Christus die als koning komt om zijn bruid te redden, rijdend op het witte paard.

Het is God die ons op het hart bindt,  
Wat ik in jullie als mensen heb gelegd  
Dat wonder van liefde en gemeenschap  
Heb ingeschapen en ingeweven in jullie mens-zijn is geen leugen,  
Nee, juist daarin vertonen wij Gods beeld,  
Juist daarin lijken wij op God die geen eenzame God is,  
Maar een volheid van leven en liefde: Vader Zoon en heilige Geest.  
Die volkomen liefde en verbondenheid en het oneindige geluk en de onuitsprekelijke blijdschap die daarin gevonden mag worden dat allerdiepste van ons mens-zijn - dat houdt God voor ons vast, dat blijft God voor ons bewaren,  
dat heeft hij door zijn Zoon gered dankzij de weg die Hij is gegaan dwars door de hel van de verlatenheid van het kruis heen.

En dus zijn we op weg naar een bruiloft die onze grootste verwachtingen overtreft en die zoals God het heeft beloofd in psalm 37 de wensen van ons hart zal vervullen.  
En dan zal God al onze zorgvuldig bewaarde tranen - om alles dat hier in dit leven zo bitter is tegengevallen - stuk voor stuk van onze ogen afwissen..

Het boek Openbaring onthult ons telkens opnieuw waar het echt om gaat in de geschiedenis van deze wereld en in ieders leven persoonlijk.  
In het licht van het evangelie horen we dat we als mensheid niet op weg zijn naar een ramp, maar naar het feest der feesten, de bruiloft van het lam.  
Waar niemand meer aan de kant blijft staan.  
Waar iedereen gezien wordt, gekend wordt en word bemind  
In dat licht kun je de geschiedenis van de mensheid en van je eigen leven vatten onder de deze ene noemer: voorbereiding op de bruiloft.  
In dat teken stond 2019  
In dat teken staat ook 2020  
Waar gaat het nou echt om in dit leven?  
We kunnen ons om heel veel dingen druk maken.  
En de wereld om ons helpt ons ook om ons druk te maken  
Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?  
Maar wat doet er echt toe?  
Wat maakt een mens nou echt gelukkig?  
Waarmee kun je elkaar nou echt gelukkig maken?  
Het is eigenlijk zo eenvoudig  
Met liefde, met trouw, met echt contact met de ander hebben.  
Ontmoeting. Delen.  
Samen.

Deze wereld is op weg naar de bruiloft en het is de gemeente van de Heer die dat mag laten zien  
Net als bij dat bruidje  
Dat het toch even die speciale aandacht trekt  
He wat mooi.  
Die dat mag uitstralen  
Bruilofstgangers

*Wij willen de bruiloftsgasten zijn  
van Kana in Galilea.*

*Wij drinken daar van de bruiloftswijn.*

*Wij willen van harte vrolijk zijn*

En dat ook in de crisis, in de strijd in de teleurstellingen niet opgeven, want God heeft de date gesaved.

Die bruiloft staat vast, wat er ook gebeurt,

De geschiedenis van de mensheid zal uitlopen op een feest van onuitsprekelijke verheerlijkte blijdschap.

En daarom wordt er ondanks alles ook zoveel gezongen in het boek openbaring

Juist ook in ons hoofdstuk, waarbij het zo mooi is dat soms het zingen in de hemel en het zingen op aarde niet van elkaar is te onderscheiden.

De kerk boven en beneden, gescheiden door de dood, is één in Christus, samen in Gods hand.

Als wij hier beneden zingen dan zingen we samen met al degenen die ons zijn voorgegaan, samen voor Gods troon.

Weet u dat in het NT alleen hier in hfdstk 19 Halleluja wordt gezongen? De psalmen staan er vol van.

Met name in het hallel-gedeelte uit het psalmboek

De psalmen die na het pascha werden gezongen

Waar lofprijzend de verwachting **naar de volle exodus, de totale verlossing** wakker geroepen werd.

Het loflied op Gods koningschap en de heerlijkheid tot in eeuwigheid

Dat HALLELUJA klinkt alleen hier in het boek openbaring

4x

Dat zegt wat.

Het feest van liefde trouw gemeenschap eeuwig samen

Dat innige hart van wat God voor ons bewaard dat maakt pas echt de lofprijzing los.

Halleluja in de eerste plaats omdat God afrekent met dat wat liefde en trouw en samen zijn bedreigt en bederft.

Hij maakt een einde aan Babylon, de grote hoer.

De hoer als de tegenhanger en de karikatuur van de bruid.

De hoer die al het mooie en goede dat God geeft alleen maar voor zichzelf gebruikt

Die de liefde niet schenkt maar verkoopt en gebruikt en dus verraadt

Babylon is in de Bijbel de stad van de mens

De wereld die de mens bouwt zonder God.

En dat is zeer indrukwekkend.

We zien het om ons heen

*Ze kunnen alles doen wat ze bedenken*, zei God in Gen 11 bij de start van Babel.

Daar heeft toen God een forse rem op gezet door de spraakverwarring

Maar die verdeeldheid wordt gaandeweg overwonnen en de mensheid spreekt weer één taal en het grote Babylon wordt al meer zichtbaar.

Is dan alles wat de mensen bedenken en doen dan slecht?.

Nee.

En dat maakt het zo verwarrend

Het is vermengd

De cultuur om ons heen is een vermenging van goed en kwaad.

Van mensen die oprecht God en zijn gerechtigheid zoeken en van mensen die Hem en zijn liefde negeren.

Zo is bijvoorbeeld de eenheid van de taal ook mee bewerkt door het evangelie en een gave van de Geest.

En is er heel veel van Gods gerechtigheid en barmhartigheid in onze cultuur en samenleving terecht gekomen en worden ook veel mensen die God niet kennen toch bewogen door zijn gerechtigheid en barmhartigheid.

Here Jezus leert ons in de gelijkenis van het zaad in de akker dat het goede en het valse zaad moeten samen opgroeien.

Pas op het einde zal de grote scheiding definitief worden.

Nu is dat vermengd

Wat is van God en wat is van de mens zonder God.

Goed en kwaad zijn verward.

En we zien het gebeuren hoe de ontwikkeling van de mens een zegen is en tegelijk een vloek.

Hoe door wetenschap en techniek bv de landbouw enorm is bevorderd, maar ook zo de wereldbevolking doet exploderen dat we te maken hebben met overbevolking en stikstofproblemen.

Om maar iets te noemen.

Dat Babylonische in onze cultuur is voor ons als gelovigen ook een bedreiging.

Wij leven in een wereld waarin je als mens prima zonder God kunt leven.

We hebben zoveel in onze macht gekregen

Voeding

Gezondheid

Bescherming

Wij regelen onze eigen verzekering

Organisatie en controle

Waarom zou je in God geloven?

Niet brute vervolgingen,

Niet eens de valse profetie en andere Godsdiensten,

Maar een samenleving die Babylonisch is

Die zijn eigen leven kan bouwen die bedreigt ons als gelovigen het allermeest.

En onze kinderen.

Niet vervolgingen maar de aantrekkingskracht van het vele goede buiten geloof en kerk doet mensen hun geloof vaarwel zeggen.

Zodat de Here Jezus zelf ergens die kwetsbare vraag stelt: zal ik nog wel geloof vinden als ik terugkom op aarde?

Maar Babylon bedreigt niet alleen kerk en geloof.

Babylon bedreigt de hele schepping

Het leven en de aarde de schepping worden wordt opgebruikt.

Dat wordt in onze tijd ook steeds duidelijker

Bouwen zonder God blijkt niet alleen een weg omhoog, maar blijkt tegelijk een weg naar de ondergang.

En ook dat gaat steeds sneller.

Waar gaan we heen

Wat komt er op ons af in weer een nieuw jaar.

Wat is de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen

Wat is de toekomst van onze wereld.

Babel heeft twee gezichten

Ontwikkeling vooruitgang mensen die als god worden

Maar ook afbraak en verstoring van wat God heeft gemaakt

Het klimaat dat steeds meer uit balans raakt

De spanningen die dat weer oproept.

En daarom kun je begrijpen dat juist hier het halleluja klinkt,

Babylon die ons allemaal verleidt om het leven te bouwen zonder God, zal zelf in rook opgaan.

Niet bij de overwinning op de antichrist of zelfs de satan klinkt het halleluja maar bij Babylon de hoer.  
Dat is de ene kant  
De andere kant is het halleluja dat klinkt bij de bruid en de bruiloft die komt.

Midden in deze wereld wordt ook gebouwd aan de stad van God,  
Het leven met God en tot eer van God en tot zegen van de wereld.  
Er is een gemeente die tenslotte helemaal toegewijd aan haar bruidegom het feest zal vieren  
Je zou het nu niet zeggen, maar het geloof verzekert ons dat het toch zo is  
En dan klinken aan het einde deze blijde woorden:  
*Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt*  
*De gemeente is klaar voor de bruiloft*  
En wanneer is dat dan gebeurd?  
Dat is gebeurd midden in de wereltijd  
Midden in die tijd  
Dat gebeurt nu  
In 2019 en 2020  
Dat gebeurt overal waar mensen in vertrouwen op God en verlost door zijn genade en zijn vergeving  
kiezen voor waar het echt op aan komt  
Trouw gerechtigheid leven met God en met elkaar.

In alle gebrokenheid.  
Niet groots en spectaculair  
Met vallen en opstaan maar juist dan en daarin  
Dat je vasthoudt aan Gods bedoeling met ons leven  
Dat je vasthoudt aan Hem dat je vasthoudt aan elkaar  
Dat je vasthoudt aan de zorg voor zijn goede schepping

Daarmee werken we nu aan het bruidskleed dat we op die grote dag mogen aantrekken

We werken nu aan het grote feest

In al ons doen en laten thuis op het werk in de samenleving in al onze grote en kleine  
keuzemomenten  
In hoe we met de ander omgaan  
weven we aan ons bruiloftskleed  
Zijn we bezig de bruilof voor te bereiden.  
Het beeld van het bruiloftskleed.  
Smetteloos fijn linnen - dat dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen  
Van de gelovigen  
Van u jou en mij  
We kunnen ons niet voorstellen dat onze daden nu allemaal zo rechtvaardig zijn  
Soms wel een beetje, maar vaak ook niet  
En nooit totaal wit vlekkeloos.  
Dat bestaat toch niet.

Maar daarom staat het ook zo dat het de bruid gegeven is.  
De rechtaardige daden waarmee wij gekleed zullen worden als gelovigen zijn een geschenk

Ja, het is onze inspanning,  
Onze inzet om in alle gebrekigheid en met alle zonden toch iets te betekenen voor God en voor  
onze naaste, voor zijn koninkrijk  
Knokkend, struikelend, toch weer opstaan

Maar die gebrekkige daden van ons  
als wij die in Jezus' naam doen, in het geloof  
als wij die in Zijn handen geven,  
dan maakt de Geest die daden schoon en rein door het bloed van Christus  
De stomerij van de Geest  
Ons leven, onze inspanningen, ze worden door God heel serieus genomen, heel kostbaar geacht - Hij  
neemt ze op vuil als ze zijn  
en Hij maakt ze goed en volmaakt;  
Hij weeft er mee aan ons nieuwe bestaan.  
*Als wat in de naam van Jezus wordt gedaan*  
*Heeft zin en zal eeuwig bestaan.*  
Ja, het heeft zin om je in te spannen voor God en zijn Rijk en zijn gerechtigheid  
En laat je niet ontmoedigen door je fouten en zonden  
Je zult brandschoon en volmaakt te voorschijn komen op de grote dag.

Zalig ben je als je genodigd bent voor het bruiloft maal van het lam.  
En uitgenodigd bent u ben jij heel persoonlijk op dit moment nu je het evangelie weer hoort.  
De waarachtige woorden van God  
Johannes valt voor de engel in aanbidding neer.  
Want deze boodschap is zo vol van God  
Maar de engel wijst deze aanbidding voor zichzelf af  
Hij zegt eigenlijk  
Jij bent net zo belangrijk als ik  
De machtigste engel is niet belangrijker dan het zwakste kind van God dat zich vasthoudt aan het  
getuigenis van Jezus  
Heel dat moeilijke, profetische boek Openbaring  
Heel die vreselijke ingewikkelde geschiedenis  
Al die mensenlevens  
Al die gebeurtenissen  
Waar het echt op aan komt is: geef je over in vertrouwen op Jezus.  
En  
De prins op het witte paard  
Hij komt echt

Amen