

## De aankondiging

Lukas 1: 26-38

De engelen in de hemel zijn in rep en roer.

Ondersteboven

En geloof me dat is een engel niet gauw, maar wat er nu gaat gebeuren...

De engelen raken er niet over uitgepraat

Sommige engelen zijn al gaan repeteren en oefenen, want dit vraagt om een heel nieuw loflied en lied zoals ze nog nooit gezongen hebben.

Maar wat is er dan aan de hand.

Het is eigenlijk al zes maanden terug begonnen.

Toen gonsde het door de engelenrijen heen.

Heb je het al gehoord.

Gabriël moet naar de aarde.

Gabriël? , Ja Gabriël

De engel die heel dicht bij God staat

Nou dan gaat er echt wat gebeuren.

Dat was ook wel nodig

Want honderden jaren was het angstig stil geweest in Israël.

Dat wil zeggen, stil van God uit gezien

Geen profeten, geen machtige daden, geen grote wonderen.

Maar daar was dus een half jaar geleden verandering in gekomen.

Gabriël moest aan een oude man in de tempel vertellen dat zijn oude vrouw een zoon zou krijgen.

Een profeet die de Messias zou mogen aanwijzen.

De engelen hadden elkaar aangestoten en gelachen – ha kijk dat hebben we vaker meegemaakt dat God iets gaat doen via een oude of onvruchtbare vrouw die een belangrijk kind krijgt:

Izaak, Samuel, Simson, noem ze maar.

En och wat was die arme Zacharias geschrokken

Er zal zomaar ineens zo'n wezen uit Gods werkelijkheid die van jou binnenkomen

En wat had hij het moeilijk de boodschap van Gabriël te geloven

Lieve engel je bent 25 jaar te laat

Maar God had zich niet laten ophouden.

Elisabeth werd zwanger en haar zoon zou als profeet van God als taak krijgen om de Messias aan te wijzen.

Maar wie zal dat zijn?

De beloofde verlosser moest uit de mensen komen.

Dat was één van die onwrikbare regels van de Allerhoogste.

Door de mens is de dood in de wereld gekomen, schrijft Paulus in 1 Kor 15

En door de mens zal ook de opstanding der doden moeten komen.

De mens heeft de rottigheid in de wereld gehaald

De mens zal die rottigheid ook moeten overwinnen.

De vervuiler betaalt

Grondregel van Gods beleid met de mens.

We zijn als mensen verantwoordelijk en God houdt ons daaraan.

In dat beleid had God – inzoomend - de cirkels steeds nauwer getrokken

Die zoon van Eva zou een zoon van Abram worden, uit Israel, ja uit de stam van Juda, ja uit het huis van David, de koning.

Maar ja, hoeveel verlossers waren er al niet aangewezen

David

Hizkia

Josia

Josafat

Mensen die stuk voor stuk bijzonder waren en de hoop deden opvlammen = zou die het zijn

Maar die ook allemaal faalden

Niet opgewassen tegen de macht van het kwaad en de dood.

Zou God weer een mens aanwijzen – en zal die dan opeens wel slagen?

De behaalde resultaten in het verleden geven weinig hoop.

De engelen kijken gespannen toe.

Zo onthult Petrus in zijn eerste brief.

Hoe zal God het doen

Want één ding is duidelijk:

Wat sommige mensen ook van Hem denken en verwachten

De almachtige God is geen tita-tovenaar die het kwaad zomaar kan wegtoveren.

Dat hindert mij eerlijk gezegd in die vraag: "Als God God is, waarom maakt hij dan geen einde aan alle ellende?"

Dan wordt God een soort tita-tovenaar.

En het miskent de ernst van het kwaad.

Waar we met de hele wereld in vast zitten en waar ieder mens ook zijn of haar eigen aandeel in heeft.

Hoe diep het is doorgevreten in alles en iedereen.

Voor de Almachtige is de redding van deze wereld niet een koud kunstje. Met een knip van zijn vingers.

Ik denk aan de slagzin van War Child:

"Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind."

Wij willen wel dat God ons uit de ellende haalt.

En dat wil Hij ook.

Maar waar het op vastzit is:

Hoe haalt hij de ellende uit de mens?

Hoe haalt hij alle ellende uit u jou en mij

Maar de profeet was aangewezen

De komende zoon van Zacharias en Elisabeth

En binnen zes maanden was Gabriël opnieuw ontboden.

Zo gebeurt er honderden jaren niets en zo moet hij binnen een half jaar opnieuw naar de aarde.

En opnieuw moet Gabriël vertellen dat er een kindje op komst is. ,  
maar deze keer

De engelen zijn in rep en roer en de engel die het meest ondersteboven is, is Gabriël zelf.

Wat de Allerhoogste hem nu verteld heeft

Dat kan zelfs deze engel niet bevatten.

De hoogste engel wordt er klein van.

En hij kan maar één ding denken – wat moet God veel ja onbeschrijfelijk veel, onpeilbaar veel van de mensen houden..

Maar deze boodschap is zo ongehoord, zo onvoorstelbaar, zo overrompend

Als hij zelfs als engel het niet kan bevatten dit plan van God

Hoe kan dan een mens het bevatten.

Ja, en Gabriël moet het vertellen niet aan een doorgewinterde professional, maar aan een simpel dorpsmeisje.

Vragend keek Gabriël de Allerhoogste aan – Heer hoe moet dit...

Maar God had gezegd – Ga maar gewoon, Gabriël en vertel je verhaal – heb vertrouwen in wat mijn genade met een mens kan doen, wacht maar af....

Mijn genade is allang met dit meisje aan het werk

En zo komt het dat op een ochtend Gabriël door het dorpje Nazareth wandelt – wat een gehucht is het, stelt echt niets voor dan staat hij stil voor de deur van een heel eenvoudig huisje, vier muren een dak en in dat huiske woont het meisje Maria.

Huwbare leeftijd, 15 jaar in die dagen.

Van Maria is niet veel te vertellen.

Niet of ze knap is of vroom.

Enkel Maria, verloofd met Jozef

Niets bijzonders.

Nou ja oké Jozef komt uit de familie van David.

De grote koning.

Maar van die grootheid is niets meer over.

Jozef is een bouwvakker.

Voor de deur van dit gewone meisje staat de hoogste engel.

Maar hij komt niet opeens binnen zoals bij Zacharias die zich een ongeluk schrikt.

Nee, Gabriël komt als een gewone man binnen.

Daarom schrikt Maria eerst ook niet.

Wel vreemd.

O deze bezoeker vergist zich vast en zal iemand anders moeten hebben.

Want een man ging in die dagen niet zomaar op bezoek bij een vrouw,

Maar dan gaat die vreemde man praten en hij groet haar

er klinkt diep respect uit zijn woorden

Ave Maria, jij staat in wel heel bijzonder aandacht van God.

Je bent begenadigd, de Heer is met je.

Gabriël is diep onder indruk.

Want met wat God met Maria van plan is, valt de heerlijkheid van Gabriël ja van alle engelen bij elkaar volkomen in het niet.

Nu raakt Maria wel in de war..

Ik ben maar een dienstmeid

Verloofd met een timmerman.

maar er is meer.

Maria kind van haar tijd, lijdt mee onder de trieste situatie waarin haar volk, Gods volk, was terechtgekomen. Hopeloos.

De mensen konden maar één ding denken:

God is boos op ons

God wil ons niet meer

Is God er nog wel?

Wat moeten we doen om weer bij God in de gunst te komen.

Wat kan dat diep zitten.

Dat gevoel afgewezen te zijn.

Dat wanhopige besef:  
Wat ik ook doe  
Het helpt niet.  
Daarom raakte zo van streek van wat Gabriël had gezegd.  
Want dat is zo anders. 180  
Niet: God is boos.  
Maar: God houdt van je.  
Heel bijzonder houdt Hij van je, Maria.  
Maar het is zo'n heerlijk bevrijdende verwarring  
Nee, ze kan het niet begrijpen  
Maar stralen van licht en blijdschap stromen haar hart binnen  
Ze slaat niet dicht  
Ze gaat niet lachen  
Ze gaat in haar hart overleggen – kijk dat is typisch MARIA  
Ze gaat aan het werk met die straaltjes van licht

Maria, meisje, God geeft je genade  
Je hoeft niet te denken waarom,  
God heeft jou uitgekozen, omdat Hij van je houdt en Hij houdt van je omdat Hij van je houdt Punt  
Geen bange vragen stellen, dus. <  
Laat alleen maar de stralen van licht van Gods liefde jou hart binnenstromen.  
Sta er voor open en je mag als een bloem zijn die opengaat voor de stralen van de zon.

En dan gaat de engel vertellen.  
Maria je raakt in verwachting en je krijgt een zoon. Jezus.  
En Hij zal de beloofde grote Verlosser zijn.  
Alle beloften aan David worden volledig vervuld:  
Hij zal groot zijn –dat wil zeggen niemand is aan hem gelijk.  
Hij krijgt de mooiste erenaam die een mens kan krijgen: zoon van de allerhoogste  
En hij zal tot in eeuwigheid regeren.  
Maximale vervulling van al Gods beloften aan Israel en aan David en via hen aan de hele mensheid,  
aan alle volken

En Maria.  
Maria gelooft.  
Ze is inderdaad door Gods genade geraakt en vrijgemaakt ze staat helemaal open voor wat God  
belooft.  
Maar nuchter is ze ook.  
Maar hoe dan'  
Want ik ben nog niet getrouwd, ik ga echt nog niet naar bed met Jozef. Ware liefde wacht.

Geen vraag uit ongelof of kleingelof zoals Zacharias de oude priester.  
Maar hoe dan?  
En op die gelovige nuchtere vraag kan Gabriël het allerbelangrijkste van zijn boodschap kwijt.  
De boodschap die alles in de wereld zal veranderen  
De boodschap die de engelen ondersteboven had gekeerd  
Die Gabriël klein maakte van eerbied en ontzag.  
De boodschap die een loflied teweegbrengt  
Een hemelse schaterlach  
Ja ooo! dit is het. Wow  
Wat een God  
Wat een liefde

Jesaja de oude profeet, had ooit zoiets gezegd, zie de maagd zal zwanger worden, maar had toch niet kunnen dromen wat God uiteindelijk daarmee bedoelde en zou doen.

Maria je zal zwanger worden zonder man  
Gabriël wijst Maria helemaal op God alleen.

'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Nee, dus niet een mens die zo volmaakt is zo dichtbij God leeft dat hij de titel zoon van God krijgt.

Nee, het is zoveel hoger en heerlijker onvoorstelbaarder.  
Het baby'tje dat in Maria buik gaat groeien is uit God.  
Jouw kind, Maria  
Jouw bloedeigen zoon  
God uit God en Licht uit Licht  
Waarachtig God uit waarachtig God.

De eeuwige Zoon van God  
Door wie alle dingen geschapen zijn.

wordt mens.  
Toen in de volheid des tijds definitief duidelijk was geworden dat de mens niet bij machte is om zich zelf te bevrijden  
Toen heeft God definitief besloten om zelf met huid en haar  
Met onze huid en haar  
Die kerker van zonde en dood binnen te gaan  
Als een sterfelijk mens  
Om te beginnen als een klompje cellen in de buik van Maria.

God eeuwige en heerlijke zoon is als mens onze verlorenheid binnengegaan.  
Hij is één van ons geworden.  
Hij! God de Zoon.

Zoon uit de maagd Maria.

Geen product van de mensen.  
Gods grote geschenk áán de mensen.  
Hij is geboren als ieder ander mens  
Met dit verschil: hij is de enige mens ooit die zelf gekozen heeft om geboren te worden.  
Met alle gevolgen vandien.  
Onze angsten  
Onze verlorenheid  
Hij heeft het gedeeld.  
Hij heeft God liefgehad boven alles en ons mensen tot het einde toe.  
Hij is verworpen.  
Hij is verdoemd.  
Hij heeft betaald voor onze vervuiling.  
Hij heeft onze schuld weggedragen  
Hij is voor ons doodgegaan.  
Aan dat vreselijke kruis.

Als mens  
En tegelijk als God  
Met zoveel goddelijke liefde  
Dat de dood en de duivel hun tanden erop stuk gebeten hebben.  
Hij is opgestaan uit de dood  
Als mens  
Als een van ons.  
Als baken van hoop en eeuwig leven.  
De gevangenis is opengebrosen van binnenuit.

Hij leeft.  
En Hij wenkt je  
Zo heel gewoon.  
Via dit Boek  
Via je ouders,  
Via een gesprek  
Via een preek  
IN duffe de aula van een niet heel sophisticated gebouw  
Maar verkijk je niet.  
Hij is het die in dit boek naar u toekomt.  
Die door mensenwoorden heen tot je spreekt.  
en zegt:  
Ik ben er. Ik heb de weg uit de gevangenis van zonde en dood. Ik ben de weg naar mijn God en jouw  
God bij mijn vader en jouw vader.

Stralen van Gods liefde kloppen nu op de deur van je hart.  
Doe open en geloof gewoon.  
Net zoals bij Maria die sprak:

Laat het maar met me gebeuren, zoals U het zegt.  
Wat een geloof!  
Want Maria is nuchter genoeg o te weten wat de reacties zullen zijn.  
Te beginnen met haar eigen lieve Jozef.

Laat het maar met me gebeuren  
En het gebeurt.  
Want God heeft onherroepelijk ja gezegd  
Zoals elke geboorte onomkeerbaar is  
Zo ook die van Gods zoon als mens  
God heeft met kerst zonder voorbehoud voor ons mensen gekozen.  
De Zoon van God, voor eeuwig één van ons.  
En wij mogen weer één met God worden  
Wij mogen via hem echte kinderen van God worden

Soms moet je doen alsof je gek bent.  
Als je verliefd bent en die doodenge onherroepelijke stap zet als je de ander je liefde verklaart  
Als je dat niet doet gaat misschien de liefde van je leven aan je voorbij  
Zo is het ook met het geloof  
Doe maar alsof je gek bent en zeg: God ik sta er voor open dat u er bent en Ja tegen mij zegt  
Geloof het maar gewoon en je hebt Hem onomkeerbaar  
Je wordt opnieuw geboren  
Tot een leven van hoop.

Amen