

2020

Bemoediging

Gemeente

Nadat ik in mijn opleiding als legerpredikant militaire oefeningen heb meegemaakt, heb ik extra respect gekregen voor soldaten aan het front.



Want een bivak in vredestijd vond ik al een hele klus. . Hoeveel te meer als het oorlog is en je ook moet vechten. Dat lijkt niet te doen.

Maar misschien dat juist zo'n doel en missie ook weer extra kracht geeft om je in te zetten en vol te houden. Het gaat ergens om.

Daar moest ik aan denken bij Jozua 1.

Jozua die van de God een geweldige bemoediging krijgt



Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'

Is dat een bemoediging die ons ook wat mag zeggen – vandaag met alles dat in 2020 op ons zal afkomen?

Wij zijn Jozua toch niet?

Dat is waar en toch is dit ook voor ons geschreven maakt Pls duidelijk in Romeinen 15



Alles wat in de heilige boeken staat, is al lang geleden opgeschreven voor ons. Het geeft ons uitleg over Gods plan. Zo geven de heilige boeken ons moed om vol te houden, en om op God te blijven vertrouwen.

Waarbij tegelijk duidelijk is dat Gods bemoediging niet zomaar in het algemeen en in het wilde weg is, nee verbonden aan Gods plan

Allereerst is het belangrijk dat we onderkennen dat er een plan is

Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor

Opgenomen in Gods plan heeft ons leven heeft een missie die boven onszelf uitgaat

En alleen als we die missie verstaan komen de woorden uit de Bijbel voor ons op de goede plek en hebben ze kracht.

Leef je voor jezelf of leef je voor Gods plan met je leven

Toen in dat bivak waren we als dienstplichtige soldaten eigenlijk alleen maar bezig voor onszelf
Dat een leger bedoeld is om in geval van oorlog ten strijde te trekken was voor ons soldaten toen in het zand van de Drunense Duinen pure theorie. Boeien.

Onze koude voeten, onze rammelende maag en de sergeant tevreden houden om vervelende opdrachten te voorkomen, dat was ons hoogste doel.

Overleven op een zo'n prettig mogelijke manier, voor zover mogelijk in het oefenbivak.



Wat is jouw doel, voor je leven en voor 2020.

Overleven op een zo prettig mogelijke manier, voor zover mogelijk in deze wereld.

En daar hebben we zonder twijfel onze handen meer dan vol aan.

Druk als we zijn. Er is toch nauwelijks tijd voor meer.

Maar dan kunnen we de bijbel beter dicht laten en gaat de bemoediging aan Jozua aan ons voorbij

Die bemoediging ontvangen we alleen als we de missie gaan zien waar God ons in mee wil nemen

Wat was Gods plan met Jozua toen, pakweg 1400 v Christus en daar in het Midden-Oosten, Kanaän.

Het plan om met heel Israel Kanaän in bezit te nemen.

Want God heeft zijn volk een eigen land beloofd.

Een goed land.

Maar niet om 'zomaar' te leven, maar om het leven te leven, zoals God het heeft bedoeld.

Israel moest een koninkrijk van priesters te zijn.

Bruggenbouwers van Gods koninkrijk op aarde.

Israel Gods bruggenhoofd in deze wereld

Gods visitekaartje aan alle volken

Zoals Mozes het had gezegd in Deut 4



Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen.

Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht.

Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: 'Wat is dat grote volk wijs en verstandig!' Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?

De profeten hebben deze woorden van Mozes later in visioenen en dromen verder ingevuld



Jesaja 2, dat de berg Sion boven alles zal uitsteken en dat de volken naar Jeruzalem zullen optrekken om daar de vrede van God te leren.

Israël als een stad op de berg en een licht voor de volken.

Israël moest niet zomaar het land in bezit nemen omdat ze nou een maal een plek moeten hebben. Dan zou het een platte veroverings oorlog worden.

Een eigen huis

Een plek onder de zon

En altijd iemand in de buurt die van me houden kon

Zelfs het Goede doel en Rene Froger beseffen dat er meer moet zijn

Toch wou ik dat ik net iets vaker

Iets vaker simpelweg gelukkig was

Nee, geen platte veroveringsoorlog maar een missie van God om Kanaän vrij te maken voor Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid hier op aarde,

En zo zie ik vanuit die opdracht aan Jozua toen een lijn doorlopen naar ons als gemeente en als leerlingen van Christus vandaag.

We leven niet zomaar,

We leven met heel ons leven en met alle wel en wee daarin voor Gods plan om deze wereld te redden.

Om die stad op de berg te zijn en dat een licht op de kandelaar.

Een bruggenhoofd van Gods toekomst midden in de wereld van vandaag



Door te leven

...Als mensen die door de kruisdood van hun heer verlost zijn van de overmacht van de zonde.

... die in hun eigen leven ontdekken en laten zien hoe goed het om voor God te leven.

Een gemeente die een schuilplaats is, huis waarin Gods vrede is.

Mensen die gedreven door de liefde van Christus hun naasten willen terugwinnen voor God.



Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Dat is Gods plan met ons leven
Dat is niet iets naast ons leven, dat is hoe we leven
Dat bepaalt hoe we met elkaar omgaan.
Thuis in de kerk op je werk op school in de samenleving op de social media.
Hoe we omgaan met verschillen
Met de verschillende generaties
Hoe je omgaat met ziekte en gezondheid, met tegenslag en welvaart,

Niet hoe leef ik zo prettig mogelijk, maar hoe dien ik de naam van christus en zijn blijde boodschap.
Hoe laat ik iets van God en zijn verlossende genade zien in het leven van alledag
Met de belofte van de Here Jezus zelf dat dan de dingen in je leven pas echt goed op zijn plek komen.
Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus en al dat andere ontvang je bovendien.
Wie God op de eerste plaats zet, levert niet in, maar wint alles
Doelgericht leven
Doelgericht kerkzijn
En dan is die bemoediging van God toen aan Jozua ook helemaal voor ons

Die bemoediging toen bij die menselijk gesproken onmogelijke opdracht.
Dat wordt een mega militaire operatie
Zeker.
Maar wat is het mooi dat het in Jozua 1 niet gaat om die militaire strijd, maar om wat blijkbaar prioriteit heeft:
Luisteren naar God
die belooft: wat ik van je vraag dat geef ik
Het land dat je in bezit moet nemen dat geef ik je.
En het eerste dat je moet weten is dat ik bij je ben/
Ja, dat bij elke stap waar je ook gaat, ga ik met je mee.
Voor alles: luisteren.
Luisteren in de eerste plaats naar Gods belofte: ik ben met jullie ik geef jullie het land.
En die belofte geeft God het karakter van een eed.
Ik heb het aan de vaders al gezworen.
En dat betekent niet minder dan dit dan dat God zichzelf en zijn Godzijn er aan verbindt.,
Ik ben niet langer god als ik deze belofte niet nakom.
God garandeert het met Zijn leven.

En daarom de opdracht om moedigen standvastig te zijn.
Als ik het met jullie waag dan kunnen jullie het zeker ook met mij wagen.
Moedig en standvastig zijn, niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat God zich onomkeerbaar heeft vastgelegd, gezworen bij zijn leven
Luisteren in de tweede plaats ook naar wat God gebiedt
alles wat Mozes heeft ontvangen en opgeschreven in de thora
Gods richtlijn voor het leven.
Ook daarin moet Jozua moedig en standvastig zijn.
Want naast de vijand buiten ons is, is er ook die vijand in ons.
De macht van het kwaad van de zonde
Die wil niets weten van leven in vertrouwen en overgave
Die wil niets weten van Gods plan met ons leven
Die wil onze eigen zin en verlangens bovenaan zetten
Zelf uit maken wat Goed en kwaad is.

In de Thora wijst God ons de weg naar echt leven..
Om een licht te zijn
Om een gemeente te zijn waar je kunt proeven hoe God het heeft bedoeld.
Je moet de thora overpeinzen, zo lezen we.
Want Gods wet is veel meer dan een optelsom van regels.
Het is geen jukebox waar je een vraag in stopt en het antwoord rolt er uit.
Je moet er mee aan de slag
Om te gaan proeven en ontdekken waar het echt op aankomt
En je moet erover blijven spreken.
Het mag niet uit je mond zijn.
De richtlijnen moeten blijven klinken.
Vandaar ook de traditie om de tien geboden regelmatig te laten klinken
Laten klinken en doen.
Beide zijn nodig.
Woorden zonder daden zijn leeg
Maar daden zonder de woorden houden ons ook niet op de goede weg.

Daarom komen we als gemeente ook elke eerste dag van de week samen
Om voor alles te luisteren
Om de wijsheid van en de bemoediging van de Schriften tot ons te nemen.
Om te horen dat de Heer is opgestaan uit de dood
Om te horen dat er een nieuw leven beschikbaar
Om te horen dat we het daarmee moeten wagen
Om te horen hoe onze Heer niet gekomen is om te wet te ontbinden maar te vervullen
Om te horen hoe we hem kunnen volgen
Zijn koninkrijk van gerechtigheid vrede en blijdschap door de Geest.

Ook om met Jozua te horen hoe God altijd meer wil geven dan wij in kleingeloof en gemakzucht vaak denken.

Want de grenzen van het beloofde land die we hier in Jozua 1 horen zijn wijder dan Israël ooit feitelijk in bezit heeft genomen.



In het boek Richteren horen we hoe dat gekomen is.
De strijd werd voortijdig gestaakt
Niet alle kwaad werd bestreden.
Ze leefden alleen nog maar om het zo prettig mogelijk te hebben
En ze vergaten Gods plan;

Zijn wij tevreden met wat wij als gemeente kunnen betekenen voor Gods koninkrijk?
Ben t u tevreden met hoe uw leven er als christen uitziet?

Durven we te geloven dat het evangelie elke nieuwe generatie in vuur en vlam wil zetten
Of hebben we ons erbij neergelegd dat veel jongeren kerk en geloof vaarwel zeggen?

Laten we de Geest toe om ons te doen hongeren dorsten naar gerechtigheid
Dat Gods woord voor ons weer levend en krachtig wordt
Verwachten we hier levend water?

Geloven we nog dat God ons als zijn kinderen hier elke begin van week graag samen ziet om ons te
voeden met zijn woord en aan te vuren met zijn Geest?

Streven we naar alle gaven van de Geest?

Of is net als in Israel toen ook bij ons het geschenk van de Heer veel groter dan wat wij ervan durven
op te pakken?

Het vraag moed en kracht om er weer tegen aan te gaan dit nieuwe jaar.

Maar het vraagt misschien nog wel meer moed en kracht om wat God ons geeft daadwerkelijk aan te
pakken. Want dan hebben we het niet meer in de hand.

Laten we zo het nieuwe jaar ingaan

Niet met de bange vraag: wat komt er op ons af



Maar met de hoopvolle vraag: wat wil God ons wel niet allemaal geven

Amen