

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,



Wat een oorlogstaal hier aan het slot van Paulus brief aan de Efesiërs.

Moet dat nou?

Het evangelie is toch het evangelie van de vrede.

Zeker

Als geen ander zal Paulus dat beamen

Sterker nog:

zijn brief is één grote lofzang op de vrede die door Jezus christus is gerealiseerd aan het kruis

En die nu werkelijkheid mag worden in zijn gemeente.

Paulus heeft het meegemaakt hoe de Here Jezus de felste tegenstanders één heeft gemaakt

Hoe mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar als broers en zussen gingen zien

En bovenal hoe diepste vijandschap ooit tussen mensen tussen joden en heidenen door het evangelie werd verzoend



De gemeente als een totaal nieuw fenomeen in deze wereld

De hele brief is van dat wonder doortrokken.

Deze brief is van oorsprong een rondzendbrief bedoeld om in alle gemeenten voorgelezen te worden

Om te horen van die vrede

Om te horen van Gods bijzondere plan met zijn kerk

In een wereld verscheurd door strijd en haat en tegenstellingen **heeft** de gemeente zo niet alleen een boodschap maar **is** de kerk een boodschap

Gods plaatje bij het evangelie

Gods bruggenhoofd van vrede midden in deze wereld.

Bijzonder wat Paulus zegt in 3: 10

Dat God door middel van de gemeente aan de machthebbers van deze kosmos zijn veelkleurige wijsheid bekend maakt.

Met andere woorden door de gemeente laat God aan de wereld zien wat Hij van plan is maar ook waartoe Hij in staat is.

Hij kan de spot drijven met al die machten en krachten die de mensheid uit elkaar drijven

Op zijn kerk loopt de vijandschap en verdeeldheid zich stuk.

In de gemeente laat God zien dat het toch kan, dat mensen die helemaal niets met elkaar hebben, zelfs de grootste vijanden één gemeenschap van liefde en vrede worden

*Maar nu de werkelijkheid*

Wat is de kerk verdeeld en verscheurd.

Zijn wij een toonbeeld van vrede?

Ons kleine clubje van hetzelfde soort mensen?

Daarom ben ik blij met die oorlogstaal aan het slot

Paulus zet ons met beide benen op de grond  
We zijn in oorlog.  
Met niemand minder dan die vreselijke macht van de duivel  
De aartsleugenaar en mensenmoorder.  
Heeft het op ons op jou en mij voorzien.  
En de vrede van de kerk wegnemen is zijn grootste doel in deze wereld.



We zijn in oorlog  
En dus strijd  
En dus overwinningen **en** nederlagen  
Dus ook verliezen  
Kerkstrijd, strijd tussen christenen is iets wat we in alle nuchterheid mogen verwachten.  
Vreselijk, maar niet om het dus maar op te geven.  
Het verhaal van God met zijn kerk in deze wereld is niet lief en zoetsappig  
Als je verwacht dat het in de gemeente alleen maar leuk en lief en aardig is, dan sta je buiten de werkelijkheid die Paulus ons hier voorhoudt.  
Die duivel is een voor ons overmachtige tegenstander

En Hij zit overal in en achter en heeft het daarbij persoonlijk op u jou en mij gemunt.  
Paulus spreekt namelijk van *onze* strijd en dan heeft hij het over een worsteling , man tegen man gevecht



Hij is non stop bezig je te verleiden je te laten struikelen verkeerde keuzes.  
Om je te ontmoedigen of juist om je razend te maken  
Om maar toe te geven of juist om er op te gaan slaan.  
Ieder lid van de gemeente is zo een potentiële bedreiging voor de hele gemeente.  
Hij probeert het via u, jou en mij  
De duivel heeft een hoogst persoonlijke belangstelling in u.  
Om via u de eenheid van de gemeente te breken

En hij zit overal achter.



Paulus spreekt van een scala van geestelijke machten die door de duivel gebruikt worden.

Alles wat de vrede kan tegen houden of wegnemen zet hij in.  
Talen

Rassen  
Culturen  
Tradities  
Publieke opinie  
Economische structuren  
Religies.

Hij nestelt zich graag in bestaande verschillen

Hij nestelt zich graag in absolute overtuigingen.

Hij zal in de kerk altijd proberen om bijzaken tot hoofdzaken te promoveren.

Paus

Kerk

Atoombom

Israel

Homoseksualiteit

Zo breekt hij de eenheid en kan hij ons gevangen houden in verdeeldheid.

Daarom altijd terug naar de werkelijkheid van de vrede in Christus, die is er en die is onaantastbaar



Daarom begint Paulus met zoek je kracht in de Heer

In de sterkte van zijn macht

Daarmee herinnert Paulus aan wat hij schreef in 1: 18 19, de opstandingskracht en -macht van de Heer

Overwinningskracht

Daar kan de duivel niets tegen beginnen.

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus.

Kracht zoeken bij de Heer en strijden volgens zijn Gevechtsinstructies

Het eerste is: identificeer je tegenstander Vs 12

Onze strijd is, zegt Paulus met nadruk, *niet gericht tegen mensen*.



Hoe lastig, irritant, zondig en zelfs venijnig en moorddadig mensen ook kunnen doen,

Zo gauw we mensen gaan bestrijden, heeft de duivel al weer een slag gewonnen.

Zijn meest geslaagde truc is dan ook dat wij hem vergeten en ons richten op die mens tegenover ons.

*Niet tegen mensen*, dat moet diep in ons hart gegrift staan.  
Niet tegen maar *voor* mensen.

Onze christelijke strijd is altijd de strijd *om* de ander.  
*Om* de ander te winnen voor de vrede in de Heer.  
Vechten voor God is vechten voor je broeder en je zuster.  
Ook als die ander zich vijandig of ergerlijk gedraagt.  
Of als je er tegen oploopt dat je je broeder en zuster in het geloof niet meer kunt bereiken.  
Alsof er een glazen wand tussen geplaatst is  
Hetzelfde evangelie dezelfde belijdenis  
Dezelfde heer  
En toch die kloof  
Dan heb je te maken met een duivelse macht die zich genesteld heeft in meningsverschillen die absoluut gemaakt zijn.  
Bedenk dat.

En dan ten strijde in Gods wapenrusting.  
Maar voordat Paulus die stuk voor stuk gaat aanwijzen  
eerst de basisstrategie

#### Standhouden



Paulus hamert het ons in.  
Vier keer achter elkaar spreekt Paulus van standhouden. Weerstand bieden standhouden telkens hetzelfde woordje in het Grieks.

Het viel mij op dat als de Bijbel spreekt van strijd tegen de boze dat het evangelie het nooit over *aanvallen en overwinnen* heeft.

Nee, de oproep is altijd defensief

Niet aanvallen

Maar standhouden.

Standhouden bij de overwinning van Christus en bij zijn genade.

Dat standhouden heeft een moedige en nederige kant

Stand houden in de kracht van de Here Jezus

Voorals de dag van het kwaad aanbreekt.

Dat is zo'n dag, zo'n moment dat de duivel direct aanvalt

Zo'n aanslag op de eenheid van de gemeente.

Dat kan iets persoonlijks zijn

Iemand die iets fout heeft gedaan of ongelukkig of verwarrend

Maar ook iets dat allang sluimerde en opeens zichtbaar wordt

Het was zo fijn en opeens onrust en conflict

Boze gezichten, brieven, mails

Of die glazen wand waardoor je elkaar niet meer kunt bereiken

En je hebt de neiging of om erop te springen of heel hard weg te rennen.  
Om iets te vinden en partij te kiezen

Doe het niet, Paulus zegt: hou stand.

Dat is gelovig-koppig vast blijven houden aan Jezus overwinning op alle zonde en op de macht van de boze

Dat is gelovig-koppig vasthouden aan het geloof dat God niet laat varen wat zijn hand begon

Dat is blijven geloven in Gods bedoeling en Gods roeping

Met jou als gelovige

Met ons als gemeente van de Here Jezus.

Standhouden heeft ook een heel nederige kant.

Wij kunnen het kwaad niet overwinnen of uitschakelen

Het kwaad kan ons niet overweldigen als wij standhouden in Christus' kracht,

Maar evenmin kunnen wij het kwaad op ruimen.

Soms moeten we toezien dat er verlies en schade is en we kunnen er niets aan veranderen

Een christen is geen kruisridder en wereldverbeteraar.

Dat betekent dat je het soms moet overgeven, in Gods hand.

Dat je los moet laten, soms de ander los moet laten.

Het aan God overlaten

Dat is dan niet zwak, maar sterk

Niet voor christenen die het varkentje wel even zullen wassen, gaat de duivel op de loop: die lust hij rauw,

Christenen die een nederlaag niet kunnen accepteren en er dan met volle kracht ingaan

Die proberen een oplossing te forceren

Die spelen de Boze in de kaart

Maar van gelovigen die aan God toevertrouwen en standhouden, daar heeft hij niet terug.

Dat was de basisstrategie

En dan nu de wapens.

Vechten met Gods eigen wapens, zijn wapenrusting

Bij deze beelden slaat de fantasie soms op hol

Hou voor ogen waar het omgaat: de aanval op de vrede in de gemeente en wat doe je dan?

*Vechten zoals God dat doet.*

Naar het voorbeeld van Jesaja 59

Het pantser der gerechtigheid aandoen' betekent:

*'maak je gevechtsklaar om gerechtigheid te doen.*

Bekleed je met de gerechtigheid van Jezus is dus oefen gerechtigheid zoals Jezus dat doet.

De koppelriem van de waarheid om doen is: 'je gevechtsklaar maken om de waarheid te spreken en te doen

Zoals wie het lezen in Jesaja 11 van de Messias

*Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen*

*En trouw als een gordel om zijn heupen.*

Waarheid en gerechtigheid liggen dicht bij elkaar.

Het zijn verbondswaarden

Trouw zijn aan de ander  
De ander helpen en dienen om mens Gods te zijn  
Om Christus te vinden en te volgen.  
Het is de ander ook met je woorden helpen en dienen

De duivel is de vader der leugen  
Het is van zijn meest effectieve wapens die hij gebruikt om ons als gemeentes te ondergraven.  
Leugens roddels negatieve praat  
Daarom wapen je met waarheid en gerechtigheid  
Doe en spreek de waarheid en zoek de gerechtigheid.  
Wees een trouwe bondgenoot van God en mensen.  
Dat moet steeds meer en meer je instelling worden, je tweede natuur.  
Zoals een soldaat niet kan vechten zonder pantser en koppelriem, zo kunnen wij niets zonder  
waarheid en gerechtigheid.

Ten derde : de gevechtslaarzen zijn de inzet voor het evangelie van de vrede.  
Een christensoldaat moet altijd de vrede dienen met het evangelie.  
die blijde boodschap de ander te zoeken raken winnen, vergeven,  
Niet je eigen gelijk of recht te halen, of nog erger je gram,  
Maar om over te vloeien van het verlangen om wat scherp en bitter is te overwinnen met de liefde  
van Christus.  
Zijn liefde laat zich niet verbitteren.  
Zijn liefde helpt je om niet stuk te lopen op de fouten van de ander,  
maar om die ander te zien met de ogen van de Here Jezus.  
Met Zijn liefde moet je telkens weer gevoed worden.  
Met de liefde van God voor jou.  
Met het belijden van je eigen schuld  
Met het ontvangen van de genade en de vergeving van de Heer Jezus.  
Met het erkennen we leven in de gemeente allemaal van de genade van de Heer.  
Zo bewust avondmaal vieren.  
Daarom is het wel jammer dat we brood en beker niet meer aan elkaar doorgeven  
Als je persoonlijk Gods genade geeft aan de ander sla je een brug, bouw je de eenheid.

Als het gaat om het doel van je strijd zegt Paulus het in vs 17 nog krachtiger.  
Opnieuw met dat beeld van Jesaja 59

Neem de helm van de verlossing aan =  
we zijn geroepen om te vechten voor de verlossing van de ander.  
Ook als die ander zich als een tegenstander opstelt,  
Doe de helm van de verlossing op dat is knok met jezelf en met die ander om die ander te behouden.  
Dat is je strijd.  
Dat is de strijd van de Here Jezus zelf.  
Dat is niet zoetsappig.  
Het gaat wel ergens om en soms moet je duidelijk zijn en grenzen trekken.  
Als de liefde van de Heer je maar dringt.

Het tweede beslissende wapen is het zwaard van de Geest.  
Het zwaard was in die dagen het hoofdwapen dat een doorbraak kan bewerken.  
Juist als mensen vastzitten in een strik van de boze,  
Juist als een situatie hopeloos vast zit.  
Juist dan mag je zoveel verwachten van het zwaard van de heilige geest.  
Paulus zegt dat is het woord van God.

Hij bedoelt hiermee het evangelie van Jezus Christus raak en op de man af spreken.  
Het komt hier echt op dat gesproken woord aan.

Niet elkaar met Bijbelwoorden teksten om de oren slaan uiteraard.

Maar in de geest van de Heer en door de Geest van de Heer het evangelie zo ter sprake brengen dat er een doorbraak komt, dat er licht in de duisternis komt, dat schellen van de ogen vallen dat banden worden verbroken.

Gerrit en Karel en de goede strijd

Tenslotte je defensie.

Dat zijn de twee onderdelen die we nog niet besproken hebben.

Allereerst het schild van het geloof.

We blijven zwakke en zondige mensen en we maken fouten.

Juist als er spanningen en conflicten zijn.

Daar pakt de duivel ons op aan.

Je fouten je zonden. Je gebreken

We zijn zo chantabel..

We verschuilen ons dan achter onze eigen schildjes

Smoesjes, leugens, excuses, etc.

Maar die houden het niet tegen de 'brandende' pijlen.

Daarom moeten we schuilen achter het geloof als een schild

Dat Romeinse schild was een geducht wapen.



Persoonlijk maar helemaal als je het samen gebruikte in de zogenaamde schildpadopstelling.

Het schild van het geloof is eigenlijk Godzelf

Schuilen achter God = schuilen achter zijn liefde zijn genade

Schuilen achter het geloof = vast houden dat niets jou kan scheiden van God liefde in de Here Jezus.

Schuilen achter het geloof = erop vertrouwen dat als we Gods weg gaan dat we dan niet beschaamd uitkomen

Ook niet als we door trouw aan God

verlies lijden

Als we de weg moeten gaan van het kruis

Tenslotte mondt Paulus'oproep uit in een zeer klemmende oproep tot bidden met maar liefs zes



gebedswoorden:

gebed, smeking, bidden, waken, volharden, smeken. Bij 'waken' kun je zelfs denken aan het oudchristelijke gebruik van 'nachtwake's' - de gemeente die de hele nacht samen bleef waken en bidden!

Bidden in de Geest.

Dat is niet zomaar bidden.

Dat is bidden in het geloof en in de verwachting dat God zelf door Zijn Geest door ons bidden heen wil werken.

Bidden is mensenwerk.

Wij moeten bidden - smeken, roepen, kermen stamelen, soms die stille schreeuw alleen maar wij moeten bidden,

maar in ons bidden wil de heilige Geest komen en meebidden en onze arme woorden vullen, sterken, ja tot het allerbelangrijkste wapen maken in de strijd om de eenheid en de vrede van Christus en Zijn gemeente

Het wapen dat de grote jongens achter de schermen kan pakken.

Voor dit laatste wapen heeft Paulus niet eens een militair beeld meer voorhanden.

Dit is zondermeer het allerbelangrijkste: bidden en daar werk van maken. Dan kan de Geest zijn werk doen

Paulus zegt er veelzeggend bij: en bidt dan voor alle heiligen:

Voor je medegeloviger zonder uitzondering.

Juist diegene die je niet meer kunt bereiken

Zoek de ander door de Geest in je gebed.

In het gebed voor de ander is er al weer een band geslagen.

Het gebed voor die ander die zich onbereikbaar heeft gemaakt voor geloof, voor kerk en evangelie, in het gebed voor je kind dat afdwaalt heb je een band geslagen een band van de Geesten wat mag je daar veel van verwachten.

Ik vat samen:



Zo wordt het vrede.

Amen.