

Wat is jouw strijd

1 Timotheus 6 : 12

Gemeente van onze Heer

Wat is jouw strijd, wat is uw strijd.

Het is niet de vraag of je in je leven strijd kent, want die is er.

Geen mens is zonder

De Vlaamse dichter Guido Gezelle zei het heel raak in bloemrijke taal:

Het leven is: een krijgsbanier,

door goed' en kwade dagen

Voor alle leeftijden

Wat is uw jouw strijd

Het kan zoveel zijn

Hoe je er uitziet?

Dat kan voor een jong mens een strijd zijn

Hoe zie ik er uit

En wat een competitie in er mooi uitzien op instagram Facebook

Mooi mooier mooist

Cool cooler cools

En wat een strijd als je vindt dat elke vergelijking in jouw nadeel uitvalt

Of je bent onzeker over wie je echt bent.

Wie ben ik eigenlijk?

Of het is en strijd of je wel echt ergens bij hoort

O doe ik er niet toe

Of sport

De gymles op school een terugkerend rotmoment

Want anderen zijn beter snelle behendiger dan jij

Of je zit in over je schoolprestaties

De komende toetsen

Een examen

Of er is zorg in je gezin

Of je huwelijk valt tegen

Het is een strijd om rond te komen

Of je werk is lastig of onzeker

Of je gezondheid

Je leeftijd is een strijd, je lijdt verlies aan je vermogens, fysiek, mentaal

Je bent eenzaam

Of je hebt moeite met je seksuele gevoelens

Misschien voel je wel meer voor iemand van hetzelfde geslacht

Strijd

Ik kan doorgaan

Er is zoveel

En wat voor de een simpel is, is voor de ander een groot probleem

Een mensenleven kent strijd van de wieg tot het graf.

Het trof me hoeveel een zuigeling huilt.

Ook dat is een uiting van strijd.

Honger

Een boertje dwars

Prikkels

Dat wil je niet, maar je kunt als zuigeling niets dus ga je huilen

En met lieve ouders in de buurt helpt dat zeker.

En als je kind bezig is te gaan praten of te lopen dan kun je ook onrust ongemak strijd waarnemen

Dat is niet prettig maar niet per se fout

Strijd is niet alleen maar negatief

Strijd is heel vaak ook een teken van groei, tegen grenzen aanlopen en die verleggen hindernissen overwinnen ontwikkelen

Wat is jouw strijd en hoe ga je ermee om, red je het wel?

Je kunt ook niet alles tegelijk

Maar soms speelt er zoveel

Hoe pak je het aan?

We zeggen dan wel

Ga dat gevecht aan wat op dat moment het belangrijkste is en echt prioriteit heeft

choose your battle

Kies je gevecht.

En het tweede is

Doe het positief

Probeer altijd ergens voor te vechten

En niet tegen.

Dat is negatief en heeft vaak ook een negatieve afbrekende en uitkomst

Vecht je tegen onrecht of ga je voor gerechtigheid

Een oud chinees spreekwoord zegt

Het is beter een licht ontsteken dan de duisternis te vervloeken.

Het is het symbool voor amnesty international geworden

En daarvoor hoven we niet naar de chinezen

De Bijbel zet ons op dat spoor

Zegen en vervloek niet

Overwin het kwade door het goede.

Als je vecht tegen het kwade loop je het gevaar daardoor geïnfecteerd te worden

Dat je het kwade met het kwade gaat bestrijden

Dan wint het kwaad

In een conflict worden soms mensen naar elkaar toegedreven vanwege een gemeenschappelijke vijand

Dictators creëren graag een gemeenschappelijke vijand te creëren om het volk te verenigen op te peppen achter zich te krijgen

Maar als die vijand dan is verslagen

Dan ontdek je dat je niets goed samen hebt gewonnen

En vervolgens raken de overwinnaars slaags met elkaar

Na de vernietiging van Hitler Duitsland rolden we de koude oorlog in

Na de dood van Saddam Hoessein werd Irak een chaos van geweld en moord

Daarom het advies dat Paulus zijn jonge collega Timotheus meegeeft:

Nee choose your battle en ga voor het goede

Strijd de goede strijd, de strijd van het geloof.

Maak die strijd tot je prioriteit

Als je die vooropzet helpt dat bij elke andere strijd in je leven
Ja belooft Paulus op die manier krijg je het eeuwige leven te pakken
een leven dat in één woord eindeloos is.
Niet alleen dat het nooit meer eindigt, maar vooral dat het eindeloos goed is.

Wat bedoelt Paulus met de strijd van het geloof

Je kunt het op twee manieren invullen en ik denk dat we dat ook moeten doen als de twee kanten
van de ene medaille

De ene kant = de strijd **van** het geloof

De andere kant = de strijd **voor** het geloof

Dwz je moet de strijd vanuit het geloof voeren - van het geloof
maar het is ook de strijd om dat geloof en het geheim en de inhoud van het geloof te bewaren. Vast
te houden en ook te delen te verspreiden – strijd voor het geloof

In de strijd **van** het geloof gaat het om de vraag: hoe sta je in het leven

Dat kan op 2 manieren

De ene manier is dat je als mens het bij jezelf of je eigen groep zoekt,

Jezelf overeind houdt, jezelf handhaaft, jezelf rechtvaardigt

De struggle for life = zorg dat jij of jouw groep overleeft

Het zwaartepunt van je leven ligt bij jezelf

Hoe houd je geluk, vervulling bevrediging in eigen hand.

Goedschiks en als het moet kwaadschiks.

Survivallen, koste wat kost

Eigen volk eerst

Een van de meest effectieve middelen daarbij is geld en bezit.

De macht de heerschappij van de economie.

Geld geeft macht en maakt je onafhankelijk

Met genoeg geld en met een sterke economie kun je in hoge mate het leven naar je eigen hand

zetten en je omgeving en de wereld erbij

Geld en macht gaan altijd samen op.

Geld geeft macht en macht geeft weer meer geld

Dat is zoals het in de wereld toegaat en de gevolgen worden meer dan ooit zichtbaar

Rampzalig

Paulus waarschuwde al: dat geldzucht de wortel is van alle kwaad.

Wie zich daaraan overgeeft berokkend zichzelf veel leed

Dat zien we vandaag mondiaal plaatsvinden.

Geld verleidt om jezelf te handhaven

Koste wat kost.

Dat is wat de Bijbel de macht van de zonde noemt

Je zit er in vast.

De andere manier van leven is leven in geloof.

Dan zoek je je houvast niet meer bij wat jij weet en kunt, maar geef je het in vertrouwen uit handen.

Het zwaartepunt van je leven ligt niet meer bij jezelf en binnen jouw bereik

Je geeft het over, uit handen

Dat lijkt idioot

Gekkenwerk

Het stomste wat je kunt doen
En het is ook letterlijk doodeng.
Het heeft ook iets van sterven
Jezelf verliezen en loslaten
Wat wat ieder mens ooit eens onherroepelijk zal overkomen.
Maar daar vechten we dan ook tegen.
Het diepste motief om jezelf te handhaven is dan ook de angst voor de dood
En daarom is het vanuit onszelf ook onmogelijk om te kiezen voor die andere manier van leven van
geloven, van jezelf uit handen geven loslaten
Vast in de macht van de zonde

Totdat het evangelie in je leven komt
Die boodschap: jouw leven is pas veilig als je het in Gods handen legt
Dat de Here Jezus is gekomen om dat mogelijk te maken
Omdat Hij van God is gekomen met die kracht van God die het geheim is van alle leven
Die kracht waarmee de schepper alles heeft gemaakt
Die kracht die sterker is dan die van jezelf zoeken en jezelf handhaven
De kracht van de liefde
Van God
De liefde die niet zichzelf zoekt maar geeft die gericht is op de ander.
God die in liefde hemel en aarde en in het bijzonder de mens heeft gemaakt omdat hij het ons in zijn
grote liefde gegund heeft om er te mogen zijn.
Met die oerkracht van God met zijn liefde is hij in de Here Jezus als mens op aarde gekomen.
God die zichzelf heeft gegeven om ons uit onze gevangenis van zelfhandhaving te bevrijden.
Niet om te veredelen maar te vergeven
Niet om af te rekenen, maar om te redden
Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft = die
zichzelf uit handen geeft = toevertrouwt niet meer verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Jezus, die zegt: wie zijn leven zelf wil behouden zal het verliezen
Maar wie het verliest aan mij zal het vinden.
De inhoud van het geloof is deze liefde van God in Jezus
En die boodschap moet je bewaren dat is de strijd voor het geloof
Omdat alleen deze boodschap ons bevrijdt om te leven uit het geloof
OM niet meer niet jezelf te handhaven maar jezelf aan Gods liefde en genade over te geven.
Over te geven aan zijn liefdevolle wil en bedoeling met ons leven
Geloof hoop en liefde.

Dat blijft dus wel een strijd en gaat niet vanzelf
Daar moet je je voor inspannen daar moet je telkens weer voor kiezen
Dat heet dan de dagelijkse bekering
Want waarschuwt Paulus: overschat jezelf niet.
Ook als gelovig mens die Gods liefde heeft geproefd en de bevrijding van het geloof heet ervaren blijf
je zo vatbaar voor de verleiding om weer op jezelf te vertrouwen.
Wat zo is het hele leven.
Daarom die oproep om daarvan weg te vluchten
Vlucht weg voor de verleiding van geld bezit, je eigen zekerheden bouwen
Vecht niet tegen de geldzucht want dat ga je verliezen
Vecht voor het goede, voor die andere manier van leven, leven uit geloof en vertrouwen in God
Zoek zijn gerechtigheid Geef je over aan zijn wil,
Ga voor vroomheid, dat is, leef elke dag in het besef dat het leven van God
Kies voor vertrouwen voor liefde hou dat vol en durf zachtmoedig te zijn.

Mensen die erop vertrouwen dat God hun bewaart en garandeert, kunnen zich veroorloven de minste te zijn en de ander de ruimte te geven en voor te laten gaan.
Dat lijkt zwak, maar is juist ontzettend sterk

Paulus noemt Timotheus hier met een bijzondere uitdrukking mens Gods
Dienaar van God zegt de nbv, jammer, het is juist z'n bijzondere uitspraak
Jij mens Gods.

Mens die bij God hoort

Mens die aan Gods kant is geplaatst

Je bent aangenomen

Je bent verzekerd dat niets je meer kan scheiden van Gods liefde.

De strijd van het geloof is dus niet: doe je best om een kind van God te worden, maak het waar.

Nee, precies andersom: omdat je bent een kind van God, doe je best

Je bent een mens Gods leef dan ook zo.

Weet wie je bent in Christus, een innige geliefde zoon en dochter van God, bevrijd uit de macht van het kwaad in de vrijheid geplaatst

Weet wie je bent, wees dan ook wie je bent

De belangrijkste strijd van het geloof is om waar laten zijn dat God je tot zijn innig geliefde zoon en dochter heeft aangenomen.

Daarmee mag je elke dag beginnen en afsluiten

Dat is de boodschap van de Bijbelse doop.

Niet hij hebt God gekozen, maar Hij jou.

Hij heeft je geroepen hij heeft je aangenomen

Jij bent mens Gods

Je hebt het winnende lot uit de loterij ontvangen

Hou dat vast

Laat dat niet wapperen

Leef daaruit.

Dat is de goede strijd

Een strijd in de zekerheid van een eendeloos goed leven

Als we die strijd prioriteit geven komt er vrede

Als het een strijd is over hoe je er uit ziet

Wie je bent

Of je er toe doet

Vecht er dan voor om waar te laten zijn dat je in Gods ogen oneindig waardevol bent

Een koningskind, een parel in Gods hand, jij hoort bij Hem

En al die andere zorgen en strijdpunten in je leven

Ze zijn er en ze zijn reëel

En je moet er mee dealen en je weg erin vinden

Maar doe het vanuit het geloof dat God voor je is

Dat maakt je leven nu al goed

Zodat we het de kinderen kunnen nazingen

Het is soms zwaar, echtwel, maar toch oké

En weet dat het niet alleen goed is voor jezelf en voor de kerk, maar dat dit goed is voor iedereen voor de hele wereld.

Er is een weg uit het kwaad

Laten we er samen voor knokken om dat te laten zien.

Amen

