

Thema's 2019-2020

In dit document kun je de 4 jaarthema's van NGK De Pelgrim terugvinden, inclusief een brede uitleg wat we onder een bepaald thema verstaan gevolgd door vrijblijvende inspiratie uit de Bijbel. Deze thema's zijn ontstaan uit de behoefte die er leeft onder tieners. De thema's trappen we iedere keer af met een themadienst. Daarna volgt het gesprek over het thema op verschillende plekken in de gemeente: Van Ark tot Op Stap en van club tot kring. Elke themadienst is bemoedigend en geeft een concreet handvat hoe je de kern van de preek kunt toepassen in je leven. De verhalen die per thema genoemd zijn, kunnen aanknopingspunt zijn voor m.n. het kinderwerk. Daar werken we vanuit verhalen.

- Thema 1: **GAAF!/Talent (september – november)**
- Thema 2: **Battle (januari - 14 maart)**
- Thema 3: **Amazing Grace (15 maart – 9 mei)**
- Thema 4: **Thuis (10 mei – juli)**

1. GAAF!/Talent (september – november)

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die God roept. Vol mensen waarbij God een talent ziet, terwijl de wereld of de persoon zelf dit niet altijd ziet. God geeft ons allemaal veel talenten. Maar welke zijn dit? En wat zou de Allerhoogste God van hemel en aarde in hemelsnaam aan jou kunnen hebben, zo'n 'nietsnut' als jij? God heeft een plan met ons allemaal. Ook wanneer we het plan nog niet helemaal kunnen zien. Wanneer we doen waarvoor we zijn gemaakt, komen we tot bloei. Lastig te vinden? De inspiratie ligt vaak al in je hart. Welk verlangen heb jij? Welk verlangen durf jij eigenlijk niet te benoemen, maar leeft al een tijdje in je hart? Hoe kun jij de gemeente verder helpen met jouw talenten?

Bijbel: verhaal van David, Mozes, Gideon, Abraham, etc.

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Jeremia 29:11

2 Kronieken 1:17 vertelt hoe God aan Salomo vraagt naar welke gave, welk talent hij het meest verlangt; “Vraag wat ik U geven zal.” In Johannes 16: 23b zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat álles wat ze de Vader zullen vragen in Jezus' Naam, Hij hen zál geven.

Financiële gaven, maar ergens ook mooi deze gedachte te betrekken op niet-financiële gaven: God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

2. Battle (januari - 14 maart)

Soms heb je in je leven van die momenten dat je het even niet meer ziet zitten. Het lijkt wel alsof je in één grote strijd verweekt bent. In strijd met tegenslagen, ziekte, ruzie, patronen die je leven beheersen. Knock-out! Waar is de liefde? Waar is God? Zelfs zingen kan pijn doen. Wie is onze dagelijkse coach op deze momenten? Waar kan de Geest ons van overtuigen? En wie staat er nu eigenlijk precies in de boksring? Zijn wij het of strijd Jezus onze strijd?

Themadienst over dochter van Jairus

Andere bijbelse inspiratie:

Bijbel: Daniël in de Leeuwenkuil, psalmen van David

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.- Johannes 16:33

Want voor God is niets onmogelijk.- Lucas 1:37

Maar wij zegeviëren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.-Romeinen 8:37

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.- Mattheüs 11:28

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. - Jesaja 40:31

Maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt - 2 Korintiërs 12:9

De Heilige Geest is onder andere trooster, raadgever, pleitbezorger, helper. Allemaal betekenissen van het Griekse woord 'parakletos'. Toen Jezus naar de Hemel ging, waren Zijn leerlingen bedroefd. Maar Jezus beloofde zijn Geest te sturen, om ons te bemoedigen, te troosten en te begeleiden. De Geest "getuigt" dat we aan Hem toebehoren, en verzekert ons daarmee van onze verlossing. (2 Petrus 1:21; 2 Timoteüs 3:16)

De Heilig Geest is onze middelaar. (Romeinen 8:26)

3. Amazing Grace (15 maart – 9 mei)

Genade. Een woord wat je veel terug hoort in de kerk. Maar wat is genade eigenlijk precies? Is het een woord wat we met elkaar roepen wanneer je vriend of vriendin te sterk is voor je, zodat hij op houdt? Is Jezus genade hetzelfde? De genade waar Jezus voor gezorgd heeft gaat vele malen verder. Het is een ongelijke ruil geweest. Jezus was zonder zonde en nam onze plaats aan het kruis. Onze zonden werden weggenomen. De weg naar God is open, het voorhangsel werd in tweeën gescheurd: de weg naar het Allerheiligste is voor iedereen die gelooft te bereiken. We kunnen allemaal een relatie aan gaan met God. Want wanneer Hij ons ziet, ziet Hij ons vanuit het offer van Jezus, zonder zonde. Volledig onverdiend. Ja, DIE genade is echt A-MA-ZING!

Bijbel: overspelige vrouw, Samaritaanse vrouw bij de put, Abraham, Noach, symboliek van de Hoge Priester, in feite heel Romeinen.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. - Hebreëen 4:16

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.-Romeinen 5:15

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.- Efeziërs 2:4-5

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.- Romeinen 6:14

4. Thuis (10 mei –juli)

Thuis, die ene plek waar je volledig jezelf kunt zijn. Waar je jouw schoenen uitgooit en tot rust komt. De geur van appeltaart, de plek waar je veilig slaapt. Voel je jezelf thuis bij God? Je bent Zijn diepgeliefde kind. Voel je jezelf thuis inde gemeente? Bij je broers en zussen? Bij je familie? En hoe gaan we met al die generaties met hun eigen wensen, goed met elkaar om, zodat iedereen zich thuis blijft voelen?

Bijbel: Verloren zoon, Martha en Maria, Zacheus

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. - Hebreëën 10:24-25

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.- Romeinen 12:4-5

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Mattheüs 18:20

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.1 Petrus 3:8