

Gemeente,

Wie is de grootste.

Aan mensen die graag de grootste willen zijn, geen gebrek.
mannen zoals deze



Mannen met griezelig veel macht

Ze doen maar

Met vreselijke gevolgen voor vele duizenden kleine en gewone mensen.



Het is geen wonder dat mensen zich afsluiten voor alles dat er in deze wereld gebeurt
wat doe je er tegen

En daarom hebben we Gods woord nodig, om de dingen in het goede perspectief te blijven zien.

Om niet wanhopig of cynisch te worden.

Om te ontdekken dat je wel degelijk iets kunt doen en het verschil kunt maken.

Grote mannen gaan zien in het licht van de profetie 2 Koningen 5.

Naäman de grote generaal wordt genezen van de gevreesde ziekte

Het grootste wonder is niet die genezing, maar dat een klein meisje het echte verschil maakt en die
grote mannenwereld te kijk zet.



Luister maar mee.

We naar het Israel midden 9^{de} eeuw voor Christus



Eerst de schijnwerper op een grote man.
Een gevierde militaire leider, Naäman.
Opperbevelhebber van het leger van Aram.
Zeer gewaardeerd door zijn koning.
Want hij was bijzonder succesvol op het slagveld.
Hij had zijn volk verlossing gebracht, zegt de Statenvertaling.
Niet zomaar een overwinning geweest, maar één waar het spande om de vrijheid van het volk.
Dat was dus deze keer geen oorlog geweest met Israël, want die twee waren wel aan elkaar
gewaagd en met wisselende uitkomsten.
Nee het gaat hier, zo weten we ook uit andere bronnen, om de oorlog met grootmacht Assyrië
grenzend de grote dreigende buurman in het Noordoosten



Assyrië een dodelijke bedreiging voor de hele Regio, maar dankzij Naäman was dus agressor een halt
toegeroepen.
Groot aanzien dus. Razend populair. Om huizenhoog tegenop te zien,
Zo'n man die uiteraard ook weer jaloezie opwekt bij iedereen die ook groot populair en invloedrijk
wil zijn.
Zo als dat gaat in de grote mensenwereld.
En zoals we dat ook in ons eigen gewone bestaanje ook wel herkennen.
De coole typen in je klas
Die briljante collega
De buurman die met zijn Tesla naast jouw Toyota
Zo'n Naäman.
En zoals dat gaat, gaat hij zich gedragen overeenkomstig zijn status.
Jij bent iemand en iedereen moet dat ook respecteren

Dat blijkt verderop in het verhaal als de profeet Elisa een irritante spelbreker is in dit macho gedrag
Kortom: Naäman een van die grote mannen die het lot bepaalt van duizenden
Waar een gewoon mens volstrekt machteloos bij staat

Maar dan komt de Bijbel met twee zeer relativerende opmerkingen:

1. Die overwinning die verlossing uit de tentakels van Assyrië was dankzij de God van hemel en aarde. Dat lees je niet in de krant. Maar toch goed om dat ondertussen wel te bedenken. Deze wereld is in Gods handen en de wereldpolitiek en het handelen van die grote mannen gaat niet buiten hem om. Hij laat gebeuren en hij grijpt in.

Gods hand in de geschiedenis.

Meestal niet goed te volgen, maar daarom is die hand er nog wel.

In de chaos van deze wereld is het eerste was Johannes in zijn visioen in het boek Openbaring te zien krijgt:

Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand

Er wordt geregeerd.

De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, Hij leidt ze waarheen Hij maar wil. Spreuken 21 : 1

Daarom heeft het ook zin zoals Pls ons oproept om voor de hooggeplaatsten te bidden.

God heeft ons via het gebed een vinger in de troebele pap van de wereldpolitiek

Relativering 2

2 – Naaman was ziek en niet zomaar ziek, nee, de gevreesde ziekte, huidvraat melaats. Nog niet over zijn hele lichaam, hij kon noch publiek verschijnen hij kon het nog verbergen, maar dat ene plekje was een fatale boodschap.

Te vergelijken vandaag met de diagnose kanker.

Opeens wordt alles onzeker en is je hele bestaan in het geding

Of je nu een gewone jongen bent of een groot en machtig man als Naäman.

Macht van mensen heeft geen waarde

zoek daar niet naar zekerheid!

Zelfs de sterkste is maar aarde,

krijgt maar weinig levenstijd.

Als zijn adem stopt, gaan ook

al zijn plannen op in rook.

Machteloos staat Naäman tegenover deze ziekte.

Een kwestie van tijd en Naäman is exit.

En dat geldt ook voor Trump en Erdogan

En voor al die andere namen in de politiek en de media

Alleen bij Naäman wordt het geen exit, maar een exodus

Geen punt, maar een komma.

Dankzij een klein meisje.



- Meisje - 'qatana' 8-10 jaar
- Ontvoerd
- Slavin
- Vreem en vijandig land
- Ver weg bij Israels God

Een kind nog maar , , het Hebreeuwse woord qatana, basisschool leeftijd
Bovendien een slavinetje.

Ooit door een strooptocht van Aramese benden uit haar ouderlijk huis meegevoerd en als slaafje verkocht.

Een wereld van verscheurdheid intens verdriet totale uitzichtloosheid

Weer een kind vermorzeld wordt onder de wrede wielen van deze keiharde wereld.
De werkelijkheid van ontelbaar veel kinderen vandaag.

Maar via dit meisje komt er iets op gang dat sterker is dan de grootste man
ja sterker dan het kwaad waarvan zelfs de machtigste man het verliest.

Laat dit joodse meisje nu dienst doen in het huis van Naäman.

En laat zij nu een verzuchting ontsnappen toen duidelijk werd hoe ziek de echtgenoot van haar Meesteres was



*Ach,
kon mijn meester
maar eens naar de profeet
in Samaria gaan,
die zou hem wel genezen*

Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen
Dit zet alles in beweging en resulteert in een opdracht van de koning zelf die zijn gewaardeerde
generaal dolgraag weer beter wil hebben en hem zo met een begeleidende brief aan de koning van
Israël stuurt, koning Joram.

Dat meisje.

Een verzuchting,
maar het komt diep uit haar hart.

En het vertelt ons wat er in haar hart leeft.

Allereerst wat er niet leeft.

Hoe begrijpelijk dat ze Naäman en alles waar hij voor staat, hartgrondige zou haten.

Zijn Aram heeft haar bij haar ouders weggescheurd en haar toekomst haar leven haar ontnomen,
slavin in een vreemd en vijandig land.

Maar Nee,
geen verstikte haat, maar oprechte bewogenheid, liefde!
Een bloem die bloeit dwars door het asfalt heen



Klein kwetsbaar, maar wat een wonder, hoe kan dat, waar leeft zo'n bloem van?

En dan haar geloof.

In de God van Israël en zijn profeet.

Het algemene besef toen was: de macht van een God kun je aflezen aan het succes van het volk van die God.

Dus waren voor dit meisje de goden van Aram een stuk overtuigender en geloofwaardiger dan de God van Israël.

Wat moest zij daar nu nog van denken. Haar hele bestaan was één grote ontkenning van de God van Israël

Maar nee ,

dwars tegen alles in leeft God in haar hart, merkbaar in dat warme meeleven met Naäman en zijn vrouw.



Lieve mensen zien we het wonder?

Zien we het wonder in onze kinderen?

En is de meeste voor de hand liggende verklaring van dit geloof van dit meisje niet dat ze dit van huis uit heeft meegekregen?

Haar ouders, met de hele dorpsgemeenschap daaromheen, die eenvoudig maar oprecht in God geloofde?

Misschien niet groot en imposant, maar wel echt.

Dat kleine mosterdzaadje was in haar hart tot prille groei gekomen.

Die tere bloem van liefde en geloof in het huis van de grote generaal.

Beseffen wij hoe belangrijk wij zijn voor onze kinderen?

Niet hoe goed we het doen, maar hoe echt

Hoe gaan wij om met onrecht en teleurstelling?

Bitter of mild

Hoe gaan wij om met zoveel dat het geloof in God ontkent.

Zwijgen we, of overschreeuwen we in onze onmacht

of laten we zien dat we ondanks alles echt op God vertrouwen.

Het meisje heeft het over de profeet

Vandaag betekent dat voor ons het woord van God, de Bijbel.



Vallen we daar op terug?
 Op Gods beloften op Gods geboden?
 Is de Here Jezus uw enige troost beide in leven en in sterven
 Waar zoeken wij het en wat laten wij onze kinderen zien?

in 2 Koningen 5 komt op de verzuchting van dat joodse meisje alles in beweging en wordt het meteen opgepakt als een groot manninging



Van koning tot koning
 Met koning van Israël die het spontaan in zijn broek doet.



Dit is een casus belli
 Een smoes van Aram om een oorlog te beginnen.
 Want een melaatse genezen: hallo, ik ben God niet.
 Hij noemt God,
 maar zo anders dan dat kleine meisje.
 Want nu het er voor hem echt op aankomt is God een leeg woord geworden.
 Paniek.
 Hij verloochent zichzelf – koning bij de gratie Gods
 Hij verloochent het geheim van zijn volk, Israël volk van God
 Buitenkant, leeg, dood geloof.



Gelukkig maar dat hij paniek zaait zo dat de profeet Elisa ervan hoort en in actie komt. Maar wat bij Elisa hoog zit is niet de paniek van de koning, niet Naäman, maar het kostbare geheim dat er in Israël een profeet is.



Dat er een God is *die leeft en spreekt en zo het levend geeft aan alle stervelingen*
 Die ook kan genezen, zeker, maar nog zo oneindig veel meer dan dat.
 Een God die geneest en redt en vernieuwt en een eeuwige toekomst geeft, dwars door alles heen.
 Die God
 Die God bij wie je geen ingang vindt als je komt als de grote meneer en grote mevrouw.
 De ingang bij God is voor verstandigen en wijzen verborgen, maar aan de kindertjes geopenbaard



Die God die je opzoekt waar je echt bent:
 in je kleinheid,
 je aanvechtbaarheid,
 je beperkingen
 je fouten
 je verloren positie
 En zo zien we deze God de grote meneer Naäman zoeken
 Door zijn profeet die de grote Naäman bruusk beledigt door niet naar buiten te komen en de boodschap via zijn medewerker over te brengen.
 En dan ook nog een keer zo'n malle, ja, kleinerende opdracht
 Neem een bad in de Jordaan, dat miezige riviertje



En dan niet even vlug, vlug als niemand kijkt, nee, de volle mep 1 2 3 4 5 6 7
 De grote man is woedend, trots, en die eigendunk verhindert hem om God te vinden.
 Zoek mij want ik wil me laten vinden
 Maar zoek mij niet te hoog en te laag
 Ik ben vlakbij in mijn woord
 Het klinkt in je oor en wil je hart raken.
 Je hoeft niets te doen
 Alleen te geloven
 Want dat bad in de Jordaan is niet alsnog een prestigieuze opdracht
 Zodat je later kunt zeggen ja maar ik ,mezelf toch maar gedoopt in die Jordaan. De dienaren van Naaman onderstrepen dat met zoveel woorden. "Als de profeet u nu een moeilijke opdracht had gegeven..."
 Nee, dat baden in de Jordaan is een uiting van je overgeven en klein durven zijn, totaal afhankelijk als een klein kind.
 Daarom weigert Elisa later ook elke beloning of tegenprestatie, alleen maar ontvangen
 Zo is God in onze machteloosheid
 En dan als Naäman zich door zijn dienaren toch laat overhalen en echt door de knieën gaat gebeurt het
 Hij wordt genezen en dan lezen we veelzeggend:



Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind
 Een qaton, precies hetzelfde Hebreeuwse woord als eerder voor dat meisje, qatona
 De grote man werd een klein kind.
 Nieuw, niet alleen van buiten , maar ook en dat is het grootste wonder: echt van binnen.
 Geen exit uit dit leven voor Naäman maar een exodus naar het echte leven
 Het eeuwige leven met God.
 En dat wordt nu zijn verlangen: bij deze God horen en Hem dienen
 Daarom wil hij grond meenemen om in zijn eigen land de God van Israël te dienen.
 Zijn bestaan voortaan op de heilige grond van Israel.
 En zo zoekt hij bij de profeet een woord van God om in zijn werkelijkheid met andere goden toch oprecht God te kunnen dienen.
 Naäman zit naats ons in de kerk en zak dit van harte nu meezingen:
*Heer, wijs mij uw weg
 en leid mij als een kind
 dat heel de levensweg
 slechts in U richting vindt.*

En God antwoordt door Elisa: ga in vrede.

En dat is de boodschap van de doop.

Dat nieuwe leven van God kun je niet ontvangen als een groot en sterk mens vertrouwend op je ige kracht en wijsheden

Maar alleen als je wordt als een kind

Zo is eigenlijk elke doop een kinderdoop

Want Wie het koninkrijk niet ontvangt als een kind zal het zeker niet binnengaan.



De doop maakt ons klein

Als gedoopte mensen zitten hier allemaal met natte haartjes

Iedereen moet in bad, niemand uitgezonderd

En dat maakt ons één

groot en klein

Sterk en zwak

Arm en rijk.

Geleerd en eenvoudig

De doop maakt ons één, maakt ons kinderen van God

een exodus uit onze grote mannen en vrouwen dingen

Een doortocht naar een nieuw leven van geloof hoop en liefde.



Maar durf maar klein en afhankelijk te zijn van je hemelse Vader, dan maakt Hij je groot en sterk en doet Hij net als bij dat kleine meisje wonderen door jou heen

Het verschil.

En je kunt - wat er ook gebeurt - gaan in vrede.

amen