



Gemeente

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde  
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten  
ik leverde bewijs van mijn bestaan  
omdat door het verleggen van die ene steen  
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.*



Een lied dat dikwijls bij een uitvaart klinkt  
Met de hoop dat het leven niet voor niets is  
Dat is een sterk verlangen dat God zelf in de mens heeft gelegd volgens Prediker  
God heeft de eeuw in ons hart gelegd.  
Het verlangen naar zin en samenhang  
En dat ik er in dat geheel ergens echt toe doe.

Ok dat verlangen is er.  
Maar is het ook echt zo?  
Maak ik nou echt het verschil?  
Doe ik er toe?



1 van de zeven miljard zevenhonderd eenendertig miljoen negenhonderd elfduizend negenhonderdeenenvijftig  
bewoners van deze aarde? Gisteravond 10 uur, nu 12 uur later ruim honderdduizend erbij, per saldo.

Gewoon niet over denken?  
Gewoon maar leven?  
Afleiding genoeg.  
Dat is iets van onze tijd die de grote verhalen achter zich heeft gelaten.  
Vroeger maakt jouw leven deel uit van een groter verhaal.  
Het verhaal van jouw familie of jouw volk  
Of van jouw idealen of van jouw geloof.  
Bv het grote verhaal van de Bijbel



Maar de grote verhalen zijn uit de tijd, dus ligt de zin van jouw leven helemaal en alleen in het leven van jou hier en nu.

Jij moet nu zelf laten zien dat jouw leven er toe doet.

Misschien is dat ook wel een oorzaak van al die selfies en de honger naar al die likes op Instagram en noem al die sociale media maar op?



IK DOE ER TOE.

En zo kunnen we ook ons thema over talenten oppakken.

Om nu via je talent toch vooral duidelijk maken dat jij er toe doet.

Zoals in het regenwoud alles wat groeit zichzelf omhoog worstelt the battle for sunlight. De strijd om het licht te kunnen ontvangen, want anders sterf je af.

Zo worstelen vandaag veel jonge mensen zich omhoog om zich te profileren, om te bewijzen dat je er toe doet, om in het licht van de aandacht te komen

Zo kunnen we dus onze talenten gebruiken.

Maar of je er nu echt mooier, aardiger en gelukkiger van wordt, is zeer de vraag.

De bijbel wil ons zo graag te vertellen hoe zeer jij ertoe doet, en hoe jij met jouw talenten echt het verschil maakt.

Zoals in dat verhaal van David en Goliath.

Die jongen van achter de schapen vandaan.

Die met wat hij kon als herdersjongen,  
een steentje wegschieten met zijn slinger,  
het verschil maakte en nog veel meer dan dat.

Het begint met het leger van Israël onder leiding van koning Saul dat verlamd is van angst. Vanwege de Filistijnen

Dat is opmerkelijk die angst en verlamming, want sinds Samuel en Saul was Israel niet meer de zwakste partij zoals eerder.

Lange tijd waren de Filistijnen Israël veruit de baas geweest.

zij hadden de betere wapens, ijzer tegenover brons, en werden daarbij gedreven door een haat tegen Israël die je alleen maar geestelijk kunt verklaren.

De haat van het ongeloof tegen alles dat met de levende God, te maken heeft.

Met daarachter de haat van de, overste van de wereld, de duivel, tegen iedereen die verbonden is met God die deze wereld liefheeft en wil bevrijden uit de klauwen van het kwaad en de dood.

Maar onder Samuel en Saul was de machtsverhouding veranderd.

Israël was niet meer de underdog

Zo begint cp 17 met een Israël dat krachtig in de verdediging komt als de Filistijnen weer eens massaal de aanval inzetten



Op de hellingen van het eikendal op de grens van het bergland en de laagte bij de zee staan de beiden legers tegenover elkaar.

Israël onder Saul begint vol goede moed

Ze zullen die Filistijnen een lesje leren.

Maar dan komt het monster te voorschijn en de angst slaat toe.

Die diepe satanische haat van de filistijnen tegen Israel komt nu in levende lijve op hen af in die vreselijke reus.



Goliath, een niet te overwinnen kampvechter,  
3 meter lang,  
een harnas van 80 kilo,  
een reusachtige speer met een punt alleen al van 10 kilo.

Saul en zijn leger worden door angst verlamd, veertig dagen lang.  
Elke dag die tartende uitdaging - wie kiezen jullie uit om het tegen mij op te nemen,

Het is vooral ook een uitdaging aan Saul.  
Hij was uitgekozen om als koning voor zijn volk uit te gaan,  
Maar ook hij staat als verlamd.  
Waar is de Saul die ooit met vuur en kracht opstond om het stadje Jabes van koning Nachas te redden.

Die Saul is verdwenen.

Waarom?

Omdat hij zijn talent om aanvoerder te zijn niet meer in Gods handen legde.

Saul een geboren leider en een boom van een kerel.

Hij dwong respect af en de mensen volgden hem graag

Maar dat talent werd zijn vertrouwen in plaats van God.

Dat werd zijn val en hij had het pas door toen het te laat was.

Vol zelfvertrouwen was hij met zijn leger ten strijde getrokken.

Maar hoe dun bleek dat te zijn, hoe alleen maar buitenkant.

De reus Goliath prikte de zeepbel door.

Saul was dan misschien een boom van een kerel,  
maar bij Goliath verschrompelde hij tot een dwerg.

Er is nou eenmaal altijd baas boven baas.

Als jij het wilt redden met je talenten alleen

Als je je wilt onderscheiden en profileren met wat jij hebt en kunt

Als je daarin je houvast en je identiteit en de reden van je bestaan zoekt, dan kom je zomaar in die ratrace

Die battle for sunlight.

En dan?

Hoe geweldig je talenten ook zijn en de talenten van Saul waren subliem om koning te kunnen zijn.

Maar één ding is volstrekt zeker: je redt het er niet mee.

En als je enige houvast wordt overtroefd, heb je niets meer

Saul had niets meer en raakt verlamd van angst.

Hij kent maar een manier om deze vreselijke Goliath tegemoet te verslaan en dat is door zelf een supergoliath te produceren.

En dat lukt niet, dus doe je helemaal niets.

Het is tekenend en aangrijpend dat die foute geest van Saul zelfs een diep gelovig man als Jonathan heeft verlamd, hij houdt zich met de anderen schuil.

En dan verschijnt David

Niet als de slimmerik die met een list de reus kan verslaan.

Nee met David komt terug was verloren was gegaan: het echte geloof.

Niet het geloof in onszelf en onze wijsheid en talenten

Nee, het echte geloof in God boven en buiten wat wij kunnen doen en bedenken.

David die in opdracht van zijn vader vanachter de schapen vandaan zijn broeders een hartversterking moet brengen.

David die al door God was uitgekozen om de nieuwe Messias te worden.

Hij was al gezalfd met olie en met de heilige Geest.

David die in zijn hart helemaal open stond voor God.

David niet zondeloos en volmaakt, maar die wel had ontdekt: de HERE is mijn herder.

Herder zijn was Davids talent, en dat talent was bepaald niet indrukwekkend, dat talent kwam heel ver achteraan.

Maar dat talent werd voor David een open deur naar God.

Dat is een mooie: jouw talent als een schakeltje met God je Schepper.

En dat mag gaan stralen als je ook in je talent Gods als je schepper gaat kennen

Thats how the light gets in



Zo als bij David.

Zoals hijzelf met hart en ziel voor zijn schapen zorgde,

ook juist die stomme en eigenwijze schapen,

zo zorgde God voor hem.

*De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.*

*Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij,*

dat was het eenvoudige, hartelijke en persoonlijke geloof van David

Ook bevestigd in die leeuwen en beren op zijn weg die hij vanuit God kon verslaan.

En als David vanuit die open verbinding met God Goliath hoort brallen en dan ziet hoe iedereen lamgeslagen is,

als zelfs een beloning waar de jackpot bij verbleekt, niemand kan motiveren,

dan gaat David vragen stellen.

He?

Zijn jullie nou het leger van de levende God?

Laten jullie je verlammen door zo'n reus die alleen maar op zijn eigen kracht vertrouwt?

Die onbesneden Filistijn.

De Besnijdenis boodschapte: mens je mag en kunt alleen echt leven in vertrouwen en afhankelijkheid van God.

Niet je kunnen, je kennis, niet je talenten - hoe schitterend ook maken je leven en kunnen je redden,

alleen als je leeft uit God.

Want de levende God is niet beperkt tot wat wij kunnen bedenken en voor mogelijk houden.

Hij zegt: jouw gedachten zijn niet mijn gedachten

En jouw wegen zijn niet mijn wegen

Nee, zo hoog de hemel is boven de aarde

Zo hoog zijn mijn wegen boven uw wegen

En mijn gedachten boven uw gedachten.

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij deze God.

Dat is het geloof van David.

Dat is niet een *magische superkracht* waardoor hij moedig of zelfs overmoedig wordt, zoals zijn oudste broer Eliab Davids kinderlijke geloof miskent - blaaskaak en bemoeial.

Zo reageert ongeloof en kleingeloof veel vaker op echt kinderlijk geloof dat zegt: *mijn vader kan alles.*

*Met mijn God spring ik over een muur.*

Maar dat geloof stelt in zichzelf niets voor.

Het geloof mag zo klein zijn als een mosterdzaadje, maakt niet uit.  
Het geloof is die opening naar God  
Thats how his light gets in  
Ook al ben je in het dichte regenwoud , maar een klein plantje op de bodem  
Dat geloof, die opening naar God maakt het verschil tussen dag en nacht  
Licht en duisternis  
Angst en moed  
Leven en dood  
Maar dat geloof kun je kwijt zijn  
Zoals Saul en zijn manschappen  
Dat geloof kun je kwijt zijn  
Als gelovige  
Of als gemeente  
Of vol van eigen talenten  
En vroeg of laat daarna vermand door angst van de wereld die gewoon sterker is dan jij  
Slimmer  
Sterker  
Flitsender  
En dan  
Dan moet het geloof je weer geschonken worden.  
En zo gebeurde het in Israël.  
Via David stroomde het geloof de duistere en benauwde werkelijkheid van Saul binnen.  
Saul kan het niet plaatsen.  
Hij wil David nog een SCHIJN van kans geven door hem zijn harnas aan te doen.  
Een beetje Goliath  
Maar David kan daarmee niet uit de voeten.  
Hij treedt Goliath tegemoet met wat hij aan gaven op het gebied van wapens heeft gekregen.  
Een slinger om steentjes af te schieten  
Hij hoeft geen Saul te zijn,  
Hij hoeft niet een Goliath te worden.  
Hij mag zijn wie hij is een jonge en onervaren knaap,  
Met zijn eigen talent  
En dat talent geeft hij in Gods handen door het geloof  
Maar zo werkt God door hem heen  
Dat is de verlossende boodschap die David dolgraag wil delen en hij zegt: de Here verlost niet door zwaard en  
speer.  
Je hoeft niet eerst een Goliath te worden op welke gebied ook –  
als je de strijd van god strijd,  
als je wilt gaan voor zijn Rijk en zijn gerechtigheid,  
ga dan gerust met wat je hebt en wie je bent,  
God zal het door je heen doen.  
En dan maakt Hij dat jij echt het verschil kan maken.  
Soms overdonderend zoals David bij Goliath die met een reusachtig dreun tegen de grond gaat.  
Soms minder opvallend.  
Maar daar zit het hem ook niet in  
Het zit hem in het geloof waardoor Gods licht in je leven komt en jou en jouw talent betreft in zijn grote werk  
om deze wereld van het kwaad te verlossen.  
Het belangrijkste wat David bracht was niet de overwinning van Goliath; maar de overwinning van het geloof  
Hij bracht geloof weer terug in Israel  
Zo werd David de echte Messias  
Zo lezen we hoe Jonathan om die woorden van David aan hem verknocht raakt.  
Jonathan geeft zonder moeite zijn troon aan David, want door David heeft Jonathan zijn geloof en God weer  
teruggekregen en wie dat heeft, heeft alles.

En zo is David anders dan Saul een regelrechte heenwijzing naar de Messias, naar de Here Jezus.  
God de Zoon kwam niet als God, niet als Goliath,  
Maar als mens, nederig zachtmoedig, kwetsbaar.

Vol Liefde voor de Vader en voor deze wereld.  
Hij weerstond de verleidingen van de duivel om zijn talenten los te maken van zijn Vader.  
Hij heeft dat geloof behouden dwars door de hel van Golgotha heen.  
Dat geloof deelt Hij nu met ons  
Door zijn Geest.  
Zijn Geest die ons gaven en talenten schenkt en ook ontketend voor God en Zijn rijk  
Wie je bent en wat je doet.  
Ook al is het een talent dat niet razend populair is.  
Geloof dat dat zo ontzettend niet boeit.  
Wie jij bent en wat jij kunt, wordt groot en beslissend als je het in God handen geeft.  
Ik noemde het voorbeeld van Jan Peelen.  
Een eenvoudige boer.  
Met oog en hart voor mensen.  
Dat was een talent van God en dat ook beslissend werd door zijn geloof in God  
Want daardoor liet hij zich niet bang maken en verlammen door de haat en de dreiging van de bezetters en het geweld van de oorlog.  
Hij deed wat hij kon om mensen te redden van het kwaad.  
En God gebruikte hem  
Ook door een prachtig boekje te schrijven waarin hij heel eenvoudig getuigde van zijn geloof midden in de barre werkelijkheid van een vreselijke oorlog  
En zo besluit hij zijn boekje met deze woorden:



Na de oorlog mag hij op 15 mei Renkum binnengaan  
En dan schrijft hij:

De eerste aanblik van Renkum stemt topt wanhoop. Deze troosteloze ruïne is onbewoonbaar.  
Huizenrompen zonder dak, zonder glas, zonder deuren. Neergekomen plafonds, gapende gaten in de gevels, en op wat gespaard bleef de Duitse vingerafdruk: niets ontziende roof en liederlijke vervuiling.  
Wie dat voor 't eerst ziet, verliest de moed.  
Maar dan komt de koppige wil tot aanpakken boven.  
Een streep zetten onder 't verleden.  
Wat achterligt, is voorbij.  
En van voren af aan beginnen, met Gods hulp.  
Achter alles o.k.  
Verder!  
Amen