

Gemeente van onze heer Jezus Christus,

Als iemand in zijn of haar leven het evangelie heeft ontvangen en tot geloof komt is dat een geheim

Als iemand niet tot geloof komt, is dat een raadsel.

Daar zullen we nooit de vingers achter krijgen.

Geloof een kostbaar geheim

Ongeloof een bitter raadsel

Voor ons mensen.

Maar ook voor onze Here Jezus Christus.

We lezen maar op twee plekken in de vier evangeliën dat Jezus zich verbaasd heeft.

In de geschiedenis van vanmorgen verwonderde Jezus zich over het geloof van die Romeinse militair,

En in Marcus 6 lezen we dat Jezus zich verwonderde over het ongeloof van de mensen van Nazareth.

We weten hoe de Here gejubeld heeft als mensen tot geloof kwamen.

Dat is zijn missie–mensen terug winnen voor zijn hemelse Vader, als verloren zonen en dochters

We weten dat de Here Jezus bitter gehuild heeft bij het ongeloof van Jeruzalem.

Want wie gelooft heeft het leven gevonden

En wie niet geloof staat er buiten

Niemand heeft daar zo indringend over gesproken als de Here Jezus.

Ook weer in het woord van vanmorgen.

Maar het is de Heer niet om het even waar je staat, aan

Waar je kind staat, je vriend, je broer en zus.

Komt iemand tot geloof dan is Hij zo blij en verwonderd

Blijft iemand achter dan hij pijnlijk verbaasd.

Hij deelt je blijdschap als je kind tot geloof komt

Maar hij kent je ook in je verdriet als dat niet gebeurt.

Waar sta jij?

Wat echt geloven is kunnen we leren van die Romeinse centurio

De districtscommandant met zijn hoofdkwartier in Kapernaüm.

een militair, iemand met macht en gezag.

Ze werden gehaat die Romeinse bezetters

Zeker daar in Noord-Israël een broeinest van verzet.

Toch had deze romein wat met de joden

Hij heeft – vertelt Lucas zelfs een synagoge, een joodse kerk laten bouwen.

Op de een of andere manier is hij geboeid geraakt door Israëls geloof

Dat radicale geloof dat zich niet gek liet maken door alle mogelijke afgoden, maar zich richtte op de ene God, schepper van hemel en aarde. Veel meer heidenen werden daardoor geboeid en aangetrokken.

Alleen bleef er altijd dat ene grote vraagteken

Ben je als buitenstaander als heiden ooit goed genoeg om erbij te mogen horen.

De strenge rabbi's zeiden: een heiden hoort er per definitie nooit bij.

Alleen Israël, nakomeling van Abraham, Izak en Jacob is het uitverkoren volk van God.

De soepele rabbi's zeiden: nou, als een heiden een uitzonderlijk goed werk doet, dan maakt hij een

kans. En een complete synagoge is een heel ding. Maar zekerheid? Nee, die kreeg ook die centurio in Kafarnaüm niet.

Totdat die ene rabbi kwam.  
Zoals hij preekte....  
Niet *over* God, maar *uit* God.  
Die deed zijn hart sneller kloppen.  
Door wat Hij zei, nee, door wie Hij was.  
Jezus leerde met gezag. Met impact.

Deze rabbi had geen gek figuur geslagen als militair.  
En dan niet de eerste de beste officier.  
Geen centurio  
Zelfs geen generaal  
Nee, als deze hoofdman Jezus met iemand kon vergelijken dan was het met niemand minder dan de keizer zelf.  
Hoe hij zieken genas.  
Hoe hij mensen van demonen bevrijde.  
Niet wat je doorgaans zag: met gedoe en geschreeuw.  
Maar Jezus zei verdwijnen en zo'n demon verdween.  
Jezus zei tot die melaatse: word rein en hij werd rein.  
Jezus sprak en het gebeurde gewoon  
Impact.  
Wat zou hij met deze rabbi graag doorpraten  
Vooral die grote vraag: mag ik erbij horen of kan ik dat tot in de eeuwigheid vergeten.

Maar hoe kwam je ooit als heiden bij zo'n heilige man in de buurt.

Maar toen gebeurde er iets en werd hij gewoon naar Jezus toegedreven.  
Zijn knecht werd ziek, doodziek.  
En dat ging die centurion aan zijn hart en dat zegt iets over hem.  
Een zieke of geblesseerde slaaf was in die wereld een kwestie van rekenen.  
Werd hij beter, prima, maar kostte het te veel geld, dan schreef je hem af.  
Maar deze knecht was voor de centurion een kostbaar mens.  
En zijn liefde voor hem dreef hem naar Jezus  
Want in de nood komt hem maar één naam in gedachte  
Jezus.

Stel die vraag eens aan jezelf  
Wat is het eerste waaraan je denkt als je plotseling in grote problemen komt.  
Het zegt iets over wat er echt in je hart leeft.  
Bij deze centurion was dat Jezus  
De zorg om zijn knecht dreef hem naar Jezus toe, over die diepe kloof heen.  
Hij kwam met zijn nood  
Niet: wilt u dit of dat doen  
Nee, hij legt zijn nood voor Jezus' voeten neer.  
"Heer, Kurios, mijn knecht ligt thuis, verlamd met pijn"  
Ongehoord, de militaire baas van de regio komt tot een joodse rabbi en spreekt hem aan zoals je in die dagen de keizer in Rome aanspreekt  
Kurios.  
Heer.

Jezus' antwoord is één en al bereidheid om te helpen.  
***Zal ik komen en hem genezen.***

Prachtig –

Zoals deze bevelhebber tot Jezus komt zo bescheiden, zo met de nood van zijn hart

En dan daartegenover: Jezus die alleen maar wil komen en helpen.

Hier moeten we de film even stil zetten.

Dit tot je door laten dringen

Dit moment is zo kenmerkend.

Dat in je nood die ene naam in je gedachten komt: Jezus.

En dan gewoon zeggen wat je op je hart hebt

Dan je nood, je pijn je vragen, je twijfels je verdriet gewoon maar bij hem neerleggen

Heer.

En dan zie we in het zelfde plaatje wie Jezus is, één en al aandacht één en al begrip,

Hij kent je

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Hij houdt van je. Ik zal komen om je te helpen.

Dat is Jezus

Maar dat wordt de centurion teveel.

Nee! *niet* komen.

Zij bescheidenheid slaat om in een besef van onwaardigheid.

Hij die niet eens weet of hij er wel bij mag horen als onreine heiden - hij kan toch onmogelijk deze heilige man deze Kurios, ja misschien wel God zelf, zomaar thuis over de vloer krijgen.

Opnieuw een moment om even stil te zetten.

Jezus' verrassende hartelijke liefde om jou.

Zijn amazing grace.

Ken je dat gevoel dat je daar klein van wordt, dat je er eigenlijk stomverbaasd van bent dat God tegen jou zegt: zoon van me, dochter van me.

Dat tot je doordringt: zoveel als God houdt van zijn eniggeboren zoon, Jezus, zoveel houdt hij ook van mij? – het besef: God dit kan toch niet!

En dat zoveel liefde je opent voor wie je echt bent – zondig en onrein - en dat je dit totaal niet hebt verdiend.

Een gevoel van het niet waard zijn.

Maar juist dat zien we de Bijbel en daarbuiten gebeuren:

Als God echt tot een mens komt, dan zie je zo iemand op de knieën gaan.

Dan zie je gebrokenheid en tranen.

Echte tranen, smeltwater van de heilige Geest zei iemand heel raak.

Jesaja die bij zijn roeping uitroept: *wee mij ik verga, want ik ben een man onrein van lippen*

Petrus die na een wonderbaarlijke visvangst uitroept: *Heer ga weg bij mij want ik ben een zondig mens.*

*Paulus die schrijft: ik neem onder de zondaars de eerste plaats in en ik ben een misbaksel. (1Tim.1; 1 Kor 15)*

Deze centurion: Heer ik ben het niet waard.

Heeft u wel eens gehuild, omdat God u liefheeft?

Heb je wel eens gehuild om het geloof van de ander? Van je kind?

In de wereld en in het heidendom is het macht en geweld en angst die je op de knieën dwingt

Maar in de Bijbel is het Gods liefde, vergeving, bewogenheid amazing grace.

Die maken je klein van verwondering en schaamte.

Zo niet verdiend en toch houdt God van mij.

Zoals ook psalm 130 het zegt: Bij u is vergeving opdat U gevreesd wordt.

Dus niet"ik buig me diep om vergeving te krijgen. Maar Ik ben vergeven, nu ga ik me diep buigen.

En dan die kernachtige geloofsbelijdenis.

Niet in bijbeltaal, maar in legertaal  
Hij maakt deel uit van een gezagsapparaat.  
En wie gezag draagt geeft bevelen..  
En bevelen neem je niet in overweging, die heb je gewoon te doen. Dit is een vel. Tot uw orders.  
En zoals de centurion het beperkte bevel voert over honderd manschappen.  
Zo voert Jezus het bevel over alles.  
In zijn militaire denkwereld is het zo klaar als een kontje  
Als Jezus zegt: weg ziekte, dan gaat de ziekte weg,  
*Spreek slechts een woord en mijn knecht is gezond.*

Zo heeft nog nooit iemand over Jezus gesproken.  
In soldatentaal, maar het is zo raak en het is zo waar.  
De Centurio heeft in Jezus zijn opperbevelhebber ontmoet.  
Zijn Kurios zijn God.  
Jezus is er stil van.  
Deze heidense soldaat heeft meer van God en van Jezus begrepen dan alle joodse theologen bij elkaar.  
En dankzij hem mogen ook wij even heel simpel en direct weten wat wij aan Jezus hebben.  
Hij heeft alle gezag in de hemel en op aarde.  
Hij is de Kurios.  
Wat hij gebiedt, gebeurt.  
In alleen maar liefde en mededogen  
In amazing grace  
De liefde van de Heer heeft de centurion over alle grenzen en kloven heengetrokken.  
Ondanks zijn besef van onwaardigheid weet hij gelooft Hij, dat de liefde van Jezus en van God groter is dan al zijn bedenkingen en twijfels.  
Zijn amazing faith is opgeroepen door Gods amazing grace.

Wat een bemoediging en uitnodiging voor ons voor u en jullie allemaal

Naar de Bijbel luisteren zoals deze militair dat doet.  
Niet als een boek met al of niet interessante en bruikbare uitspraken over God.  
Maar als de bevelen in beloften en geboden van de opperbevelhebber naar zijn manschappen,  
Voor alle duidelijkheid:  
Het is in het geloof niet: geloof of ik schiet.  
De Bijbel doet een beroep op ons denken en op ons hart en moedigt juist aan om te overdenken.  
Psalm 1 Gelukkig de mens die Gods wet overpeinst bij dan en bij nacht..  
Maar *hoe* doen we dat?  
Overdenken we in het verlangen om dichterbij Jezus te komen in diep ontzag  
Of willen we ons eigen leven leiden en de Bijbel en God moetenons daarbij dienen.

Jezus waarschuwt juist met het voorbeeld van de centurion de kerkmensen van toen en dus ook de kerkmensen van nu.

Kijk uit dat je niet als erkende gelovige wordt ontmaskerd en buitengesloten als namaakgelovige  
En dat de mensen van buiten jouw plaats innemen omdat zij echt tot Jezus komen, ondanks zichzelf zich aan hem overgeven en hem willen volgen, waar hij ook gaat.  
Wat kunnen wij als kerkmensen soms moeilijk doen over en met ons geloof en ons kerkzijn.  
En wat kunnen buitenstaanders die tot geloof komen ons soms beschamen door hun echte, bescheiden en radicale geloof.  
Als het er op aankomt, is geloof zo ontzettend simpel: kom tot Jezus en geef je aan hem over.  
Met al je vragen je twijfels alles wat je bezig houdt.

De valkuil is dat wij het eerst zelf in orde en op orde willen hebben en dan geloven.  
Maar dan hebben we zijn amazing grace nog niet ontdekt.  
En zo ziet Jezus z het voor zich  
Velen die Hem komen, geen brug te ver, geen kloof te diep, van oost en west komen ze.  
Getrokken door zijn genade..  
Dat is het geloof van Abraham en wie dat geloof deelt is een zoon en dochter van Abraham.  
Tegelijk ziet Jezus velen van zijn eigen volk buiten blijven.  
Hun kennis **over** God komt in de plaats van God zelf  
Dat gevaar bedreigde de kerkmensen van toen en van vandaag.  
Dat onze gewoonten, onze Bijbelkennis, onze vanzelfsprekendheden, ons in de weg staan.  
Dan geloven we ons geloof, maar komen niet tot Jezus.

Wat komt er bij je boven als je in nood bent?  
Is het die ene naam  
Of is het wat anders.  
Wat maakt je klein?  
Je sores of Gods liefde.  
Ken je de tranen van de Geest, de droefheid tot God  
God wat moet u veel van mij houden dat u uw eigen zoon voor mij gaf  
Jezus wat moet u veel van mij houden dat u gekomen bent om ook voor mij te sterven  
Heilige Geest wat moet u veel van mij houden dat u het bij mij uthoudt.  
Geloven is een wonder.  
God hoe is het mogelijk  
Maar het is een raadsel als je dat niet wilt  
Want het is zo verrukkelijk  
Zoals vanmorgen in de doop van 5 x het woord van de opperbevelhebber klonk.  
Yara, Melle, Olivier Olivia, Juda  
Ik ben voor jou gekomen, ik ben voor jou gestorven en opgestaan  
Met het hoogste gezag heeft de heilige Geest verklaard:  
Ik wil in je wonen.  
Ik beloof je redding, ik maak je een nieuw mens, ik geef je eeuwig leven.  
Jullie mogen je kinderen vertellen: jongen, meisje, wat er ook is,  
Jezus, is er en wil je alleen maar helpen .  
De Kurios,  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
Zelfs bij het naad'ren van den dood,  
Volkomen uitkomst geven.

Amen.