

Uitreiken: in woord en daad, ver weg en dichtbij

In NGK de Pelgrim zijn we gemotiveerd om uit te reiken naar niet christenen. En om dat te doen door anderen te helpen maar ook, waar het kan, het evangelie te verspreiden. In Nederland en ook in andere landen. Dat is natuurlijk mooi! Maar wat betekent dat dan praktisch? Hoe geven we vorm aan het helpen van mensen? Wat zijn geschikte manieren om het evangelie van Jezus te delen? Hoe kijken we als kerk aan tegen sociale ongerechtigheid? Hoe kunnen we als kerk een rol spelen in spelen in milieuvraagstukken?

Grote vragen, kleine kerk, nog kleinere mensen. D.m.v. de werkgroep 'Groene genade' kijken we hoe vooral aan de gang kunnen met acties rond sociale gerechtigheid en milieu. In de werkgroep 'uitreiken' onderzoeken we op dit moment wat er in onze kerkelijke gemeente leeft: hier komt uit dat leden vooral in onze eigen woonplaats Ede niet christenen praktisch willen helpen. Ook dat is mooi. Maar hoe kunnen we hier de mensen, kringen, kerkraad etc., voor toerusten? Welke kennis en vaardigheden moeten we hiervoor in huis hebben? Kortom, een zoektocht die we in gebed en samen met de heilige geest willen ondernemen. En dan is het uiteindelijk.... gewoon doen... als persoon en kerk.

Hoe onze reis als Groene Kerk verder gaat kijk gerust op <http://www.ngkdepelgrim.nl/wat-geloven-wij/groene-genade/>

Jaap Vuijk



Bron:

www.missionenederland.nl/ideaz